

Verspreid over Europa lagen diverse concentratiekampen.

Concentratiekamp Miranda de Ebro

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd het Campo de concentración de Miranda de Ebro als krijgsgevangenenkamp opgezet door de Nationalisten onder leiding van generaal Franco. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 65.000 Spanjaarden en illegale buitenlanders in afwachting van hun uitzetting in Miranda de Ebro geïnterneerd. Deze zogeheten *illegale groep* bestond uit vluchtelingen (joods en niet-joods), neergeschoten piloten, geallieerde militairen en Duitse deserteurs of collaborateurs. Tijdens de oorlog werd de oppervlakte van het kamp verdubbeld. In 1947 werd het gesloten.

Het leven in het kamp was zwaar. Het was overbevolkt en er was maar 1 kraan voor het drinkwater van alle bewoners. Niet alleen de omstandigheden waren zwaar, ook de verveling eiste z'n tol.

Scouting

Maurice Chauvet, een voormalige scoutingleider, richtte in het kamp een Scoutinggroep op en ondernam activiteiten, zoals scoutinggroepen dat ook voor de oorlog deden. Onder de geallieerde militairen en Engelandvaarders zaten ook scouts. Deze roverscout groep hield een logboek bij met bijdragen van scouts uit Denemarken, België, Polen, Frankrijk en Nederland. Ze schrijven over veel verschillende zaken waaronder de geschiedenis van Scouting, sterrenkunde en hun eigen Scouting ervaringen. Ook de Nederlander Jan Dughorn schreef in dit logboek.



De volgende scouts zaten in dit kamp.

- Jan Drughorn – ook aangesloten bij de Scoutinggroep
- Jan Kuenen
- Pierre baron d'Aulnis de Bourouill
- Arie van der Padt
- Charles Bartelings
- Ger van der Weerd
- Maurice de Wind
- Wim Melissen

Meer informatie

[Spanish concentration camp Miranda de Ebro \(theroadtoengland.com\)](http://theroadtoengland.com)

[Miranda de Ebro - Wikipedia](#)

[Campo de concentración de Miranda de Ebro - Wikipedia](#)

Archief Scouts UK

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.