

Op 14 maart 1928 werd in Arnhem een katholieke scoutinggroep opgericht, de Stormvogels. Jan Max was hopman en schipper van deze groep, met Louis M.M. Hoppener als vaandrig en J. Smulders als aalmoezenier. Naast de verkenners werd er besloten om ook met zeeverkenners te beginnen. Toen de parochies van de verschillende katholieke kerken hun eigen naam en groep kregen, veranderden de Stormvogels hun naam in Miguel Pro.

Op 2 april 1941 werd Scouting door de bezetter verboden, werden materialen in beslag genomen en de clubhuizen gevorderd en in veel gevallen overgedragen aan de Nationale Jeugdstorm. Om te voorkomen dat de Jeugdstorm het clubgebouw gingen gebruiken, eiste de AKU het pand terug. In de oorlog bleef de Zeestam doordraaien als roei- en zeilvereniging.

Meer informatie

[Geschiedenis van de Miguel Pro uitgelegd in tientallen jaren](#)

Boek: 75 jaar Waterscouting Miguel Pro 1928-2003



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.