



Op 17 september 1929 werd in Wassenaar een welpenhorde gestart, gevolgd door een verkennersgroep in januari 1930. Hun groepshuis was een stal/koetshuis, Marlijn geheten, op het landgoed "Langenhorst", gelegen tussen Marlot en Persijn. De groep nam de naam van het koetshuis Marlijn als groepsnaam over.

De Marlijners helpen in 1940 met zandzakken vullen. Ondanks de oorlog ging de groep op zomerkamp in Lage Vuursche van 12 t/m 17 augustus 1940. Op 5 september 1940 worden door de Duitse autoriteiten alle buiten activiteiten tijdelijk verboden in verband met de veiligheid. Marlijners gaan op Duinrell gewoon door. Op 6 november 1940 verschijnt er een circulaire waarin staat dat bijeenkomsten voortaan alleen op zondagmorgen mogen worden gehouden i.v.m. de politieke rellen in Den Haag. Hierin wordt ook gesommeerd "morsesein toestellen in te leveren bij het Post en Telegraafkantoor". De Marlijn blijft op zaterdag bijeenkomen. Op 2 april 1941 wordt Scouting, als "instrument der Britsche propaganda" verboden en ontbonden. Als alternatief wordt in juni geprobeerd De Wassenaarsche sportvereniging "Marlijn" op te richten. De procureur generaal bij het Gerechtshof gaf geen toestemming "daar de oprichting van deze vereniging niet in het belang van de openbare orde en van het openbare leven is te achten". In september 1941 verschijnt voor het eerst het blad 'Contact' van de kaderpatrouille Marlijngroep.

In november verschijnt een 2e uitgave met daarin de namen en schuilnamen van de toenmalige leden.

- Fred Roelink - Schorre stem
- Dick Vos - De slome Vos
- Gert Visser - De Pelikaan
- Wil Visser - Winnetou
- Henk Monshouwer - Vleeshouwer
- Niek van Keppel - De Iepe Vos
- Hugo Zuylen van N. - Buitenplaats

In 1942 volgt de derde uitgave, waarin geschreven wordt over de aanslag op het voormalige Marlijn groepshuis dat in gebruik was genomen door de Nationale Jeugdstorm. Niek was medewerker van het illegale blad Vrij Nederland en woonde aan de Hallekenstraat in Wassenaar. Hij was afhaalpost en verspreider in Wassenaar Dorp voor de illegale krant. Tegen het eind van de oorlog vocht hij met de geallieerden mee in het oosten van Nederland. Hij droeg het uniform van de RAF.

De eerste bijeenkomst na de oorlog is op 30 juni in het oude huisje van Heins in Duinrell.

In 1948 werd in Wassenaar de landverkennergroep "De Monties" opgericht, genoemd naar de toen zeer bekende veldmaarschalk Bernard Montgomery. De duinverkennergroep "Marlijn" heeft in 1949 als leider de heer Molijn. Al kort na de oorlog vormde deze groep zich om tot zeeverkennergroep, met onder andere als stuurman de heer Graus. Deze groep had ook al een welpenafdeling, geleid door Akela Stofkoper. Beide groepen hadden uiteraard hun eigen onderkomen: de Monties zaten in een garage aan de Schouwweg, de duinverkenners in de Koepel in het park Rust en Vreugd. Scouts in de oorlog 2 De Monties hadden ook een loodsensam, een groep van oudere jongens. In die tijd waren nog alleen jongens lid van de beide groepen. Uit deze loodsensam, begeleid door de heer Afman, is de zeeverkennergroep Van Wassenaar van Obdam ontstaan, waarin zowel de Monties als Marlijn opgingen. Dit heuglijk feit vond plaats eind april 1950, de datum die geldt als de

oprichtingsdatum van de groep. De groep had een nieuw onderkomen, en niet het slechtste: de Schaapskooi in Duinrell.

Op 1 augustus 1960 wordt de Marlijngroep opgeheven en gefuseerd met de Wassenaarse padvindergroep de Monties. Naam van de nieuwe groep wordt "De Van Heeckeren-Van Wassenaergroep". De Duinrellstam blijft bestaan en gaat samenwerken met de Haagse voortrekkerstam: "De HaVoSta".

Meer informatie

[Historie \(marduin.nl\)](http://marduin.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.