

In 1878 opende in Breda het Klein-Seminarie Ypelaar van het bisdom Breda in het Ginneken. Het was een gymnasiumopleiding met internaat voor jongens die priester wilden worden. Ze was verbonden aan het Bisdom Breda. Het gebouw werd in de loop der jaren uitgebreid en gemoderniseerd.



Op de school waren al in de jaren '30 verschillende Scoutinggroepen actief, zoals de St. Lodewijkgroep, Paus Pius XI groep, St. Tarcisiusgroep, St. Raphaëlgroep en Edward Poppegroep.



Toen Scouting in april 1941 werd verboden, gingen de scouts toch door. Ze noemden zich 'klasgroepen' en hadden een boekje met spelregels waarin dezelfde eisen stonden die voor de oorlog voor de klasse eisen van de Katholieke Verkenner gebruikt werden.

De scouts gingen vaak op kamp naar een bosperceel dat vroeger eigendom was van emerituspastoor Alfons Douenburg, oud leraar aan het seminarie. Ieder jaar namen

de studenten een uit zacht hout gesneden afbeelding van Maria mee, die daar dan bleef staan totdat het jaar daarop een andere groep verkenner een nieuwe afbeelding meebracht. Student Jos Videler, die later pastoor werd van de Sint-Antoniusparochie in Breda, nam het initiatief om hier in 1945 een kapelletje te bouwen dat toegewijd werd aan "Onze Lieve Vrouw van de Mosten". Eind augustus werd het kapelletje in het bijzijn van pastoor Verbunt ingezegend door een oud-verkenner, die pas tot priester was gewijd.

Bij de bevrijding van de stad Breda werd het gebouw op 28 oktober 1944, dat door de Duitse bezetter werd gebruikt, door brand verwoest. In 1948 werd begonnen met de bouw van een nieuw seminarie dat actief bleef tot 1969.

In 1958 werd door uitgever St. Joris in Den Haag de 7^e druk van het boekje *Gebeden voor Verkenner* uitgegeven. De eerste uitgave *Gebeden voor Katholieke Verkenner* was verzorgd door de aalmoezeniers van het seminarie Ypelaar in Nieuw Ginneken

Meer informatie

Scoutingmuseum Baarn

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 7, 1933 » 1933-07 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 9, 1932 » 1932-10 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkeners van Nederland, jrg 1, 1934-1935, no. 22, 30-09-1935 » 30 sep 1935 - Pag. 15 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 8, 1935 » 1935-09 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 5, 1936 » 1936-05 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 4, 1937 » 1937-04 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 46 | Delpher](#)

[6. Nieuw IJpelaar :: Breda Binnenste Buiten \(bredabibu.nl\)](#)

[Gebeden voor verkeners | gedrukt boek | de Jeugdbibliotheek: 9-12 jaar](#)

[Onze Lieve Vrouw van de Mosten kapel - Kapel | RouteYou](#)

[Rijsbergen \(mariakapellen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.