



De *Eerste Nijmeegse Padvindergroep* werd in Nijmegen opgericht op 16 februari 1911. In september 1916 werd hun clubgebouw op de Kwakkenberg door beschermheer Z.K.H. Prins Hendrik geopend en bij deze gelegenheid kreeg de groep van hem een vlag aangeboden. In 1924 kwamen de eerste voortrekkers bij de groep. In 1930 kreeg de groep de naam Groep 1 Keizer Karelgroep. Pas rond 1933 ontstond een voortrekkersstam met de naam Vassi stam. De groep nam in 1937 met 21 verkenneren deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Johnny Troost was actief bij deze groep en werd op 18 oktober 1940 ten huize van Oubaas Wijdeveld, als voortrekkersgast geïnstalleerd. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 werden alle bezittingen in beslag genomen, maar de stam van de Keizer Karel werkte in het geheim door bij oubaas Wijdeveld thuis. Ze zagen zelfs kans enkele nieuwe leden te installeren.

Op 21 september 1944 werd de Waalbrug in Nijmegen ingenomen en konden scouts weer hun uniform aantrekken. De padvindere, verkenneren en voortrekkere meldden zich die dag bij Kweekschool de Klokkenberg waar hoofdcommissaris en districtcommissaris Arie Oosterlee van de NPV directeur was. Ook de districtcommissaris van de Katholieke Verkenneren Leo van der Kun was hier. De jongere kregen opdrachten om te helpen met het overbrengen van boodschappen omdat de telefoonlijnen niet meer werkten en het verleenden van hulp in schuilkeldere en ziekenhuizen. Ook de verkenneren en voortrekkere van de Keizer Karelgroep waren actief.

Op 28 oktober 1944 gingen de overgebleven verkenneren, voortrekkere en welpen van de groep naar hun oude groepsterrein. Het troephuis van de Keizer Karelgroep was uitgewoond en gedeeltelijk verwoest. Het hordehol was gebruikt als paardenstal of iets dergelijks en het terrein was bereiden met allerlei voertuigen. Het was voorlopig onbruikbaar voor hun activiteiten. Toen ze een tijdje op het terrein waren, kwamen er Duitse vliegtuigen overvliegen die begonnen te schieten. De scouts zochten dekking en onder het geluid van overvliegende vliegtuigen en het geluid van mitrailleurs en afweergeschut brachten ze een akelig kwartier door. Er bleken ook nog enkele bommen op de stad gevallen te zijn.

Drie voortrekkere, Ton Boer, Johnny Troost en Peter Berent, overleefden de oorlog niet. De vlag, die de groep van Prins Hendrik kreeg, heeft de oorlog overleefd. De groep groeide na de oorlog door de grote toeloop aan leden.

Meer informatie

[Scouting Keizer Karel](#)

[Scouting Keizer Karel \(Nijmegen\) - Scoutpedia.nl](#)

[Nijmeegsch dagblad » 31 okt 1946 - Art. 41 | Delpher](#)

De geschiedenis van Scouting Keizer Karelgroep 1911-1996.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.