

Carel Kwant is in 1937 de oprichter van de Hunengroep, een open Scoutinggroep in Meppel. Hij wordt groepsleider en hopman. Zijn vrouw is welpenleidster bij de groep. In 1938 kregen ze hun erkenning. Naast de Hunengroep die is aangesloten bij de NPV wordt in 1938 het initiatief genomen om een christelijke scoutinggroep op te richten, de Roelof van Munstergroep, aangesloten bij de NCVP.



Vlak voor het verbod op Scouting wordt in 1941 een foto gemaakt waarop de Meppeler padvindergroep De Hunen in de tuin van het huis van de heer Slot (het tegenwoordige Slotplantsoen) voor een fotograaf poseert. Als Scouting op 2 april 1941 door de bezetters wordt verboden, schrijft de hopman een brief aan de leidsters, leiders, welpen en verkenners.



In *De Vrije pers* : orgaan voor de "verzetsgroep Meppel" schrijft waarnemend troepleider Kl. van Dijk op 27 april 1945:

Over het werk van de Mepp. Padvindere tijdens de bezetting en iets over de doelstellingen en werkwijze van den bond is het daarom wel de moeite waard wat mede te deelen.

Evenals duizenden anderen hebben de padvindere te Meppel ook tijdens de Duitse onderdrukking hun werk op illegale wijze voortgezet. Eenmaal in de week kwamen wij, dan hier, dan daar, bijeen, en ik moet zeggen, dat ons padvindere-werk in deze betrekkelijk kleine kring wellicht meer vruchten heeft afgeworpen dan het vóór de oorlog, althans in onze groep heeft gedaan. Een installatie als bv op St. Jorisdag 1943 zal door onze jongens nooit vergeten worden.

Zooals misschien bekend is, bestonden er in Meppel 2 groepen, één van de N.C.P.V. en één van de N.P.V. Het is wel kenmerkend, dat juist in deze barre tijden een sterke toenadering en een gevoel van warme vriendschap tusschen beide groepen is ontstaan. Wij zijn dan ook vastbesloten om verder te werken als één corps, als één afdeling, onderverdeeld in twee groepen, zooals wij de eerste dagen ook zijn opgetreden. Tot onze verwondering kwam echter het verbod af om het uniform te dragen, dat zal echter wel tijdelijk zijn.

De leiding van de Roelof van Munstergroep bestond uit groepsleider en oubaas J.W. van Nes. Deze liep op 13 april 1945 (de Bevrijdingsdag van Meppel) al zeer trots in uniform door de stad. Vaandrigs waren de gebroeders Jan en Johan Loos en de gebroeders Ben en Jan van de Haar. Akela was mevrouw Van Nes-Volk en Baloe Grada Kaptein. Op 7 juni schrijft ook Van Nes, hopman van de NCVV groep, in *De Vrije pers : orgaan voor de "verzetsgroep Meppel"* over de padvinders.

Olave Baden-Powell bracht bij haar bezoek aan Nederland ook een bezoek aan Meppel en ging, nadat de burgemeester haar had welkom geheten, bij Scouting in Meppel kijken.

Na de oorlog is de Hunengroep vernoemd naar hun hopman, die in de oorlog door de Duitsers gefusilleerd is. Het werd de Hopman Kwant groep. Er ontstond ook een katholieke groep en later een groep voor het Leger des heils. Ook werd (weer) een afdeling padvindsters opgericht, de OLIAB groep met kabouterkring de Wigmannetjes.

In 1977 werden de Scoutinggroepen in Meppel samengevoegd tot Scouting Meppel. De scoutsspeltak werd naar Hopman Kwant vernoemd. In augustus 1996 werd het nieuwe clubhuis, de Hopman Kwant Basis, aan de Blankensteinweg in gebruik genomen.

Meer informatie

[De Vrije pers : orgaan voor de "verzetsgroep Meppel" » 27 apr 1945 - Art. 1 | Delpher](#)

[De Vrije pers : orgaan voor de "verzetsgroep Meppel" » 07 jun 1945 - Art. 2 | Delpher](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e herziene druk door Drs. Hans de Vries](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 11, 1937 » 1937-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 39 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 9, 1938 » 1938-10 - Pag. 32 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no. 6, 1946 » 1946-04 - Pag. 16 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no. 12, 1946 » 1946-10 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Scouting Meppel - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.