

De Heraldagroep uit Hengelo was een meisjesgroep op 'christelijken basis' en werd opgericht op 15 februari 1936. Kort na de start werd Dieni Wevers (1923) lid van de groep. In 1939 kregen ze een eigen onderkomen, het Annink.



Na het verbod op Scouting door de bezetter op 2 april 1941, werden leiders, leidsters en bestuursleden opgepakt en hun woningen doorzocht. Het clubhuis wordt

verzegeld en de administratie werd in beslag genomen. Er waren gelukkig ook spullen, zoals het logboek, bij de meisjes achtergebleven. Dit gaf de mogelijkheid om, op kleine schaal, door te gaan.



De illegale bijeenkomsten vonden plaats bij de meisjes thuis en één keer per maand kwam de groep samen in een kerk. Het was gevaarlijk, maar de padvindsters kwamen niet allemaal tegelijk binnen. Op straat mocht ook geen uniform gedragen worden, dus de bijeenkomst begon met een grote verkleedpartij. De uniformen moesten toch aan! In de zomer van 1941 ging de groep geheim op kamp in Drenthe. In groepjes van 4 gingen ze op de fiets vanuit Hengelo. Tijdens het kamp in Midlaren werd ook de Nederlandse vlag, gemaakt van rood, wit en blauw vliegerpapier, gebruikt. Het klaverinsigne werd uitgereikt aan een paar meisjes die tijdens het kamp werden geïnstalleerd. Het was gemaakt van

bordpapier. Na dit kamp werd alleen maar op kleine schaal nog aan Scouting gedaan. In de zomer van 1943 ging de groep weer illegaal op kamp.

Direct na de bevrijding kwamen de scouts overal tevoorschijn en de meisjes stonden te trappelen om weer samen te komen. Op zaterdag 9 juni 1945 werd de eerste normale opkomst in het logboek opgetekend. Na de oorlog kende de afdeling Hengelo van het NPG drie groepen; Look-Wide, Ait Vedan en Herald. Dieni werd leidster bij het toortsdragersvendel van de groep en kreeg als gilde naam Goewi. Ze trouwde in september 1949 met Ben Wevers. In 1949 vierde de afdeling haar 25 jarig jubileum en Gewestelijk commissaresse Mevrouw van der Dussen-Biegel nam het defilé af.

De groep werd opgeheven in 1987 door een tekort aan leden. Dieni bleef tot dat moment betrokken.

## Meer informatie

Honderd jaar Scouting Overijssel, samen geschiedenis schrijven, 2010

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leiders van het Nederlandsche](#)

[Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no. 6, 1946 » 1946-04 - Pag. 16 | Delpher](#)

[De padvindster, jrg 21, 1949, no. 1, 15-01-1949 » 15 jan 1949 - Pag. 14 | Delpher](#)

Foto Dieni Wevers

[De padvindster, jrg 21, 1949, no. 11, 15-11-1949 » 15 nov 1949 - Pag. 24 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.