



De 3e Hilversumse Groep in Hilversum werd opgericht door dominee Willem ten Boom in 1932. Hoewel hijzelf absoluut geen scout was maar een wetenschapper, zag hij wel het nut voor jonge mensen van Scouting. In mei 1932 vindt de eerste bijeenkomst plaats bij Willem ten Boom thuis. Voor deze bijeenkomst heeft hij ook Hopman Kaajan uit Utrecht uitgenodigd. Kaajan wordt een jaar groepsleider en hopman van de groep.

De groep deed in 1937 mee aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Als Scouting op 2 april 1941 verboden wordt, wordt Oubaas Repko, de verantwoordelijk leider van de Heideparkgroep, gearresteerd. Het clubhuis met alle spullen erin wordt in beslag genomen en verzegeld. Maar na het verbod stopte de groep niet. Kik ten Boom nodigde alle leden uit bij de kampeerclub en de kampen gingen gewoon door. Tijdens de oorlog was hij Roverscout (voortrekker) bij de stam van de groep; Gooise Zwervers. De stamactiviteiten gingen in Hilversum ondergronds verder maar steeds meer leden moesten stoppen omdat ze gingen studeren, als ex-militair opgeroepen werden voor krijgsgevangenschap of tewerk gesteld werden.

Akela Ada van Keulen kon het, net als medeleiding Ab Sliep, niet verkroppen dat Scouting verboden was en organiseerde in het geheim bijeenkomsten met hun welpen. Ze noemen zich "De Woudlopers". De bijeenkomsten worden gehouden in de tuin van de familie Schadd in het ronde houten theehuis.

Veel leiding van de groep werd actief in het verzet. Wim Repko, groepsleider en oubaas, gaf illegale kranten uit, Kik ten Boom, roverscout, was samen met Gé Verheul bij het verzet betrokken. Ze hielden zich in eerste instantie bezig met het verspreiden van illegale lectuur, maar al snel kwam er meer bij: spionage, overvallen op distributiekantoren, wapentransporten, hulp aan onderduikers en piloten. De verzetsgroep U61 stond onder leiding van Gé Verheul. Kik werd opgepakt en kwam terecht in concentratiekamp Bergen Belsen. Daar is hij op 31 mei 1945 overleden. Gerard Huis in Veld, scout en lid van de stam bij de Heideparkgroep en scoutsleiding bij Die Gooische Treckers, nam hij deel aan illegaal werk en had de leiding van een koeriersdienst. Vanaf de bevrijding in mei 1945 leidde hij een E.H.B.O.-groep van de Binnenlandse Strijdkrachten. Eli Millenaar en Dolf Millenaar begonnen als scout bij de Heideparkgroep en beide broers gingen in het verzet. Eli sloot aan bij de Groep Albrecht. Akela Ada van Keulen werd koerierster en was samen met welpenleider Ab Sliep actief. Ook een aantal welpen, onder wie Jim Roth, hielpen mee. Willem ten Boom, oprichter en groepsgeestelijke van de Heideparkgroep, heeft tijdens de oorlog, net als ook de rest van zijn familie, veel voor joden gedaan.

Veel verkenners werkten mee in de *Boodschappendienst* en verrichtten koeriersdiensten. Ze waren volgens Gé Verheul de ideale koeriers, omdat ze vanwege hun leeftijd in de ogen van de Duitsers niet verdacht waren en relatief gemakkelijk over straat konden gaan.

De stamhut van de groep, 'Het Behouden Huys', werd niet in beslag genomen en werd het centrum voor de verzetsleiding. Hier heeft ook enige tijd een Engelse piloot ondergedoken gezeten en Barend Engeschman, een joods welpje van de Berg stichting uit Laren, zat hier een tijdje ondergedoken.

Meer informatie

[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 29 mei 1947 - Art. 36 | Delpher](#)
[Geschiedenis | Scouting Heidepark](#)
[Onderduiken bij de scouting | Scouting Heidepark](#)
[De Helden van Heidepark | Scouting Heidepark](#)
[02 padvindders \(albertusperk.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.