



Op 11 april 1925 werd Groep 20 Theofillusgroep opgericht in Rotterdam door Hopman M.J. Heistek en was onderdeel van CJMV Theofillus. De groep droeg een bruine das. Het was eerst een landverkennergroep, maar veranderde later naar zeeverkenner. De loodsenstam heette Willem Barents. De groep nam deel aan de Wereld Jamboree in 1937. De stam heette de Willem Barentzstam. De groep had in 1935 haar troeplokaal op Zoutziederstraat 19.

Direct na de inval door de Duitsers melden scouts zich in Rotterdam op posten zoals de politiebureaus en de hulpposten van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp. Door het wegvallen van de telefoonverbindingen werden de scouts onder andere ingezet als ordonnansen. Ze hielpen met regelen van verkeer, het vervoer van slachtoffers en het graven van tijdelijke graven. Een groot deel van de stad was nog strijdtoneel dus het werk was niet ongevaarlijk.

De groep ging na het verbod op Scouting op 2 april 1941 ondergronds verder als één van de groepen van de CJMV, die niet verboden werd door de bezetter. De groep kreeg de naam Club M (M van matrozen) en kwam samen op vrijdagavond in het Theofilusgebouw aan de Oranje Nassaustraat.

De groep fuseerde in 1971.

## Meer informatie

[25 jaar padvinderebeweging te Rotterdam » » \[1936\] - Pag. 19 | Delpher](#)

[Rotterdamsch nieuwsblad » 25 jun 1937 - Art. 87 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 5, 1937, no. 47, 1937 » 1937-03 - Pag. 14 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.