



Op 16 december 1936 werd in Kinderdijk, Alblasserdam Groep 1 Louis Wesselsgroep opgericht. Er werd begonnen met verkenners, maar al binnen jaar kwamen ook de stam en de welpen van de grond. De stam van de groep heette de Kit Carsonstam. De groep gaf, in eerste instantie samen met de Fridtjof Nansengroep uit Rotterdam Zuid, het groepsblad de Berkenbast uit. In oktober 1938 verscheen het eerste nummer van het eigen clubblad De Molenwiek, dat al snel samen met de afdeling Kinderdijk van het NPG werd uitgegeven. Groep 1 was onderdeel van district Rotterdam (groepsnummer 32) en werd vlak voor de oorlog onderdeel van nieuwe district Dordrecht.

De verkenners en voortrekkers hebben zich voorbereid om met Pinksteren 1940 op kamp te gaan, maar op 10 mei valt Duitsland aan. In de omgeving van Alblasserdam zijn veel Nederlandse militairen omdat het vlak bij Rotterdam ligt.

Op 11 mei 1940 werd Alblasserdam hard getroffen door een bombardement van Duitse troepen. Tijdens deze aanval vielen 28 burgers en werden 180 woningen en winkels vernield. De verkenners en voortrekkers van de groep zijn actief in de hulpverlening. Op 8 juni 1940 schrijven de stamleden in hun logboek:

Een tijd om nooit meer te vergeten licht achter ons. We mogen ons als padvinders niet verdielen in positieve of negatieve beschouwingen over hetgeen is gepasseerd, maar dit staat wel vast. Onze voorgaande training stelde ons in staat om hulp te verlenen, waar het noodzakelijk was. Zie hier het lijstje van de werkzaamheden der groep.

10 mei: Onmiddellijke mobilisatie van den Ordonnansendienst, opmaken van inkwartieringslijsten. Betrekken voor dag en nacht onze posten.

11 mei: In verband met de gevaarlijke situatie wordt de commandopost der I.b.d. door leiding van de padvinders overgebracht naar den Middelweg. Brengen voorts verschillende geëvacueerden in veiligheid.

12 mei: Bij een patrouilletocht door de Waard brengen we in de avonduren 2 zwaargewonde burgers en 1 gewonde militair over naar de Cornelis Viney Stichting.

13 mei: Met verontwaardiging nemen we kennis van het feit dat de hoofden der I.b.d. besluiten om naar huis te keren. Meer dan ooit beseffen we de ernst van de toestand en bezetten onmiddellijk de verlaten posten. Anderen maken zich verdienstelijk met het brengen van brood aan de molens, hetwelk met levensgevaar gepaard gaat. In den avond brengen we meer dan 50 mensen naar een veiliger oord over.

14 mei: Maken ons op elk gebied verdienstelijk. VREDE

15 mei: Hulpverlening in Rotterdam met 8 padvinders. De overigen verrichten ordonnansdiensten in Alblasserdam en treden tevens als hulppolitie op.

16 mei: Nuttig werk in Alblasserdam

17 mei: Geven 's avonds een avondje voor de krijgsgevangenen

16-25 mei: Slapen 's avonds op de commandopost om alle gebeurtenissen voorbereid te zijn.

27 mei – 2 juni: Ophalen van kleding, achting en schoeisel voor de tot getroffen en in Alblasserdam. Helpen voorts mede met de distributie van deze artikelen. Wat zal ik verder nog vermelden. We hebben onze plicht gedaan en daarmee afgelopen. We verrichten we onze normale werkzaamheden, waarbij we vol dankbaarheid herdenken, dat we allen gespaard gebleven zijn om het voor ons dierbare werk voort te zetten. 8 juni zetten we dus een punt achter hetgeen voorbij gegaan is, maar op hetzelfde moment gorden we ons opnieuw aan, waarbij we begonnen met de installatie van H. de Wit tot voortrekker.

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 blijven de groepsleden elkaar illegaal ontmoeten. Veel scouts en stamleden worden tijdens de oorlog tewerkgesteld in Duitsland. Een aantal leden sloten zich aan bij de transport colonne van het Rode Kruis in Alblasserdam.

Na de oorlog, waarin de padvinderij werd verboden door Nazi-Duitsland, stroomden de aanmeldingen binnen. Direct na het einde van de oorlog in 1945 konden nieuwe leden zich weer inschrijven. Er meldden zich 200 nieuwe leden, wat onder andere resulteerde in een verkennerstroep met 10 patrouilles van 12 jongens.

In de zomer van 1945 organiseert de Oranjevereniging op 5 augustus de eerste bevrijdingsoptocht. Scouts nemen deel met een versierde wagen, dragen de vlaggen van de bevrijders en lopen vooraan de optocht.



In 1948 werd een nieuwe stamhut geopend en in 1949 kreeg de groep 't Fort aan de Lange Steeg als clubhuis. In 2004 zijn de Wesselsgroep (jongens) en de Maketgroep (meisjes) gefuseerd tot Scouting Alblasserdam.

Meer informatie

[Scouting Alblasserdam - Scoutpedia.nl](https://scoutpedia.nl/scouting-alblasserdam)

[Scouting Alblasserdam](https://scoutpedia.nl/scouting-alblasserdam)

[Louis Wesselsgroep - Scoutpedia.nl](https://scoutpedia.nl/louis-wesselsgroep)

[Alblasserdam bevrijdt 1945](https://scoutpedia.nl/alblasserdam-bevrijdt-1945)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.