



Op 29 april 1911 werd groep 1 in Dordrecht opgericht. In de volksmond werden de padvinders de jongens van Jan de Witt genoemd, naar Johan de Witt, een beroemd Raadspensionaris en Dordtenaar van wie net een standbeeld was onthuld. De groep kreeg later de naam Johan de Witt. Op 27 oktober 1917 reikte Z.K.H. Prins Hendrik de troepvlaggen uit aan de 1e, 2e en 3e troep. Op 5 november 1938 wordt de groep officieel een zeeverkennergroep. Ze gaat zich met wat hulp van roei- en zeilverenigingen volledig bezig houden met activiteiten op en rond het water.

Op 2 april verbiedt de bezetter alle activiteiten van Scouting. De boten en het materiaal van watergroep Johan en Cornelis de Witt wordt in beslag genomen en het clubhuis wordt verzegeld. De groep kon gelukkig een deel van het materiaal op tijd in veiligheid brengen. De dag na de verzegeling van het gebouw konden de leden bovendien met hulp van een bevriende griffier van de rechtbank, stiekem het lokaal binnen om nog wat materiaal, zoals zeilen en tenten, weg te halen.

Zeilboot De Bever werd ondergebracht bij de ZD&O (Zeilvereniging voor Dordrecht en Omstreken) en kreeg daar de schuilnaam *Luctor*. Als 'lid' van de ZD&O beven een aantal padvinders nog stiekem bij elkaar komen en varen met 'hun' boot.

Meer informatie

[Onze Geschiedenis | Scouting Johan & Cornelis de Witt](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.