

In de wijk Bezuidenhout werd midden jaren '30 een katholieke padvinders en padvindstersgroep opgericht.

Voor de jongens begon het avontuur in 1936. Zij speelden op een speelterrein "Het Kleine Loo" dat lag tegenover de ingang van Huis Ten Bosch. Kapelaan van Houten, van de Parochie O.L. Vrouw van Goede Raad, vroeg aan Jan Th. G. Alofs of het hem wat leek om met deze jongens een padvindersgroep te beginnen. Dhr. Alofs volgde de benodigde cursussen en werd op 29 april 1936 officieel als groeps- en verkenner-leider geïnstalleerd. De St. Christophorusgroep, als onderdeel van de Nederlandse Padvinders Vereniging, was geboren. Uit die tijd stamt ook de roodgrijze groepsdas die tot op de dag van vandaag nog altijd wordt gedragen. Jan bleef maar een jaar formeel groepsleider en hopman en werd opgevolgd door C. F. M. Pauwels. J. Schwab was verkenner-leider en C. Clerks was welpenleider.

Dat een goed voorbeeld goed doet volgen bleek in 1937 toen de meisjes uit de parochie zich verenigd zagen in de Klimopgroep. Deze gidsengroep werd op initiatief van kapelaan A. Hooyshuur op 17 juli 1937 officieel opgericht. Ze droegen een bruine das met Klimopblad.

Helaas gingen de oorlogsjaren niet ongemerkt aan de verkenneren en gidsen voorbij. De Padvinderij werd door de bezetters verboden maar werd toch, illegaal, op privéadressen voortgezet. De jongens van de Christophorusgroep waren zelfs actief in het verzet met het verspreiden van levensmiddelen, bonkaarten en illegale krentjes.

Direct na de oorlog bloeide de Padvinderij enorm op en kende de Christophorusgroep zo'n 185 leden die hun onderkomen vonden in een pand aan het Emmapark. In deze naoorlogse periode bestonden er in Nederland vier verschillende padvindersorganisaties. De gidsengroep sloot zich in 1945 aan bij de Nationale Gidsen Beweging (NGB). De Klimopgroep heette vanaf dat moment Margaretha Sinclairgroep.



Meer informatie

[wijkkranten-60.pdf \(bezuidenhout.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 5, 1936 » 1936-05 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 8, 1937 » 1937-09 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 9, 1937 » 1937-10 - Pag. 30 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.