

De Argonauten zijn in september 1944 in Hilversum opgericht door C. Hommes als een landscoutinggroep, op het moment dat Noord-Nederland verwachtte heel spoedig door de Geallieerde troepen te zullen worden bevrijd. Doordat veel van de eerste leden afkomstig waren uit het vrijzinnig-christelijk jeugdwerk werden De Argonauten een vrijzinnig-protestantse groep. De naam is bedacht, een maand na de oprichting van de padvinders (scouting) groep in september 1944, door een van de oudste leden, Tjaard Hommes, zoon van de oprichter van de groep. Hij had op het Hilversumse gymnasium van het Argonautenverhaal gehoord en hij vond dat zo prachtig dat hij voorstelde die naam aan de groep te geven. Met elkaar een moeilijke, avontuurlijke tocht gaan maken, samen zoeken naar de juiste koers op onbekende wateren, om een groots doel te bereiken; daar staat de naam van de Argonauten voor.

Bij het einde van de oorlog, in mei 1945, konden de verkenners van De Argonauten uit hun ondergronds bestaan tevoorschijn komen. Nieuwe leden stroomden toe: er werd een welpenhorde opgericht, spoedig nog een tweede, er kwam een tweede verkennersstroep en een stam, de 'Jasonstam', voor oudere leden.

Piet Muller werd in december 1944, enkele maanden na de geheime oprichting, lid van de Argonauten en was tot aan zijn overlijden lid van de Kring van Vrienden. Zijn verdiensten voor de Argonauten waren talloos.

### **Meer informatie**

[Argonauten \(Hilversum\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl)

[De Naam \(argonauten.nl\)](http://argonauten.nl)

[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 04 jul 1949 - Art. 16 | Delpher](#)

[De Gooi- en Eemlander » 24 maa 1952 - Art. 24 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.