

Prinses Irene der Nederlanden werd op 5 augustus 1939 geboren op Paleis Soestdijk in Baarn. Haar naam betekent "vrede" en werd gekozen in verband met de gespannen toestand in Europa ten tijde van haar geboorte. Irene ging in de oorlog met haar moeder en zus Beatrix naar Canada, waar haar zus Margriet geboren werd. Tijdens de oorlogsjaren vernoemde koningin Wilhelmina een brigade naar haar kleindochter, de zogenoemde Prinses Irene Brigade.

De Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene' (PIB) was een Nederlands legeronderdeel dat voortkwam uit Nederlandse troepen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen en verder bestond uit Engelandvaarders en Nederlanders uit het buitenland. In augustus 1944, dus geruime tijd na D-Day, landde de Brigade met 1200 Irenemannen te Arromanches in Frankrijk. De Brigade nam deel aan de gevechten bij Pont-Audemer en Saint-Côme. Ook nam de Brigade deel aan Operatie Market Garden en vocht zij in Zeeland en in Hedel. De PIB was onder meer betrokken bij de bevrijding van Tilburg (25 oktober) en Den Haag (8 mei).

Na de oorlog zijn verschillende Scoutinggroepen vernoemd naar Prinses Irene en in Utrecht werd een groep vernoemd naar de Prinses Irenebrigade.



De Prinses Irene Brigade groep in Utrecht is in 1945 ontstaan als afsplitsing van groep 6 Dr. Egidius groep. De groep had een groene das met een rode rand en een rode driehoek achterin. In 1965 werd de das maroen rood met een

Nederlandse leeuw en na de fusie in dat jaar met de Oranje-Nassaugroep werd de das Oranje met een blauwe rand. In 1979 gaat de Dr. Egidius groep verder in deze groep en in 1985 ging de groep verder als onderdeel van de Willem de Zwijger groep.

Meer informatie

[Prinses Irene Brigade - Wikipedia](#)

[Scouting Brigade Prinses Irene – Scouting Utrecht Museum](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.