

## James Gavin



James Maurice Gavin is geboren op 22 maart 1907 in New York, USA. Toen hij ongeveer twee jaar oud was, werd hij ondergebracht in het weeshuis van het Convent of Mercy in Brooklyn. Daar bleef hij tot hij in 1909 werd geadopteerd door Martin en Mary Gavin uit Mount Carmel, Pennsylvania. Van hen kreeg hij de naam James Maurice Gavin.

Al vroeg in zijn jeugd nam Gavin het besluit dat hij geen mijnwerker wilde worden en in 1924, op 17-jarige leeftijd, schreef hij zich in bij het Amerikaanse leger. Zijn capaciteiten waren veelbelovend en in 1925 werd hij toegelaten tot de Militaire Academie van West Point. Na 4 jaar ronde Gavin deze opleiding met succes af en tot aan 1941 was hij bij verschillende legeronderdelen gestationeerd. In deze jaren verdiepte hij zich in de militaire geschiedenis en ontwikkelde Gavin zich als een voorstander van mobiliteit in oorlogsvoering.

Als jongste Amerikaanse generaal was hij betrokken bij verschillende militaire operaties zoals Operaties Husky, Overlord en Market Garden. Op 10 oktober 1943 werd Gavin benoemd tot assistent-divisiecommandant en kreeg daarbij de rang van *Brigadier General*. Tijdens de planning van de invasie van Normandië was Gavin Eisenhower's adviseur op het gebied van de luchtlandingstroepen en op 6 juni maakte Gavin zijn derde 'combat jump'. Toen na de strijd in Frankrijk Ridgway het bevel kreeg van het Amerikaanse 18th Airborne Corps, werd Gavin op 16 augustus 1944 de jongste divisiecommandant van het Amerikaanse leger door het bevel van de 82nd Airborne Division op zich te nemen. In September 1944 begon Operatie Market Garden.

Duizenden parachutisten werden verspreid over verschillende plaatsen in Nederland gedropt met het doel om de bruggen over Maas, Waal en Rijn te veroveren. Eén van de locaties was het dorp Groesbeek. Op 17 september 1944 werden hier 5200 parachutisten van de Amerikaanse 82e Airborne Divisie gedropt. Gavin sprong als 'the jumping general' op 17 september 1944 boven Groesbeek. In het dorp begon een pittig gevecht. De weerstand van de Duitse soldaten was erger dan gedacht, maar uiteindelijk waren de Amerikanen de overwinnaars.



Nijmegen lag onder vuur. Direct na de eerste bombardementen en beschietingen waren padvindders, verkenners en voortrekkers in de stad actief om hulp te bieden. De jongens kregen opdrachten om te helpen met het overbrengen van boodschappen omdat de telefoonlijnen niet meer werken. Ook werden ze ingezet om hulp te verlenen in schuilkelders en bij ziekenhuizen en gingen ze aan de slag als gids en tolk voor de geallieerden.



Op 17 september 1945 ontvingen verschillende verkenners, padvinders en voortrekkers van Generaal James Gavin van de 82<sup>e</sup> Airborne Division op het Keizer Lodewijkplein bij de Waalbrug het insigne als dank voor 'verleende diensten in welke vorm dan ook bij de bevrijding van Nijmegen'.

Na de oorlog werd in 1948 de stam van de Albany luchtverkenners in Nijmegen vernoemd naar de generaal: Generaal Gavin-stam. Ze hebben hem om toestemming gevraagd en als antwoord liet hij weten: *Het zal voor mij een grote eer zijn, wanneer jullie luchtverkennersstam naar mij genoemd zal worden.*

Na de oorlog bleef Gavin nog in dienst en was achtereenvolgens chef-staf van de 5th Army en van de geallieerde strijdkrachten in Zuid-Europa en bevelhebbend generaal van het 7th Army Corps in West-Duitsland. In 1955 werd hij Lieutenant General en hoofd van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van het Amerikaanse leger. Na zijn pensioen was Gavin onder president Kennedy ambassadeur in Frankrijk in de periode 1961-1963.

James Gavin overleed op 23 februari 1990 en is begraven op de United States Military Academy Post Cemetery in West Point. Hij ontving een groot aantal onderscheidingen.

De straat die naar de Waalbrug in Nijmegen leidt, heet nu General James Gavinstraat. Dicht bij de locatie van zijn parachutesprong tijdens Operatie Market-Garden in Groesbeek is een woonwijk naar hem vernoemd.

<p><b>„GENERAAL GAVIN-STAM“</b></p> <p>De Albany-luchtverkennersgroep uit Nijmegen heeft onlangs een verzoek aan General James M. Gavin gericht om haar voortrekkersstam de „General Gavin-stam“ te mogen noemen. Direct antwoordde General Gavin in een hartelijke brief, waaraan wij het volgende ontlenden: „Het zal voor mij een grote eer zijn wanneer jullie luchtverkennersstam naar mij genoemd zal worden en ik geef jullie natuurlijk hiervoor mijn toestemming. Ik stond gedurende vele jaren in nauw contact met de Amerikaanse verkennersbeweging en weet geen waardevoller onderneming voor onze jongens en jonge mannen in de hedendaagse wereld. Diegenen onder ons, die vochten in Nijmegen en omgeving zullen zich zeker herinneren de flinke jongens en jonge mannen die wij daar ontmoet hebben en wij zijn zeer verheugd te weten, dat zij zich zo interesseren voor een beweging met zulk een goed karakter als de padvinderbeweging“.</p>	<p><b>Onderscheiding voor de Nijmeegse Verkenners</b></p> <p>Generaal Gavin van de 82ste Airborn-divisie van het Amerikaanse leger, welke 17 September 1944 in Nijmegen landde, heeft bij schrijven van 20 September 1945 de Nijmeegse Verkenners onderscheiden met het officiële baretinsigne van bovengenoemde divisie. In een brief aan Burgemeester Mr. Hustinx schreef de Generaal:</p> <p>„Als een teken van onze achting en grote waardering voor de prachtige wijze, waarop de Nijm. Padvinders hun taak hebben verricht bij de eerste herdenking van Nijmegens bevrijding, is het mij een grote vreugde deze uitstekende groep jongens het officiële baretinsigne van de 82ste All American division te verlenen.“</p> <p>Door de Commissarissen van de K.V. en de N.P.V. is het insigne de Zaterdag daarop aan alle troepen uitgereikt.</p>
--	---

## Meer informatie

[Nijmeegsch dagblad » 26 nov 1948 - Art. 31 | Delpher var119](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 22/9/1945](#)

[James M. Gavin - Wikipedia](#)

[James Gavin - TracesOfWar.nl](#)

[Historisch Paneel September 1944: Generaal Gavin - Groesbeek - TracesOfWar.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.