

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



William John Kotchapaw is geboren op 25 november 1923 in Winnipeg, Manitoba, Canada. Hij was de zoon van Nederlandse ouders William Gorsline Kotchapaw and Bessie Alison Kotchapaw. William had vier zussen.

William volgde de richting boekhouden op de Kelvin High School in Winnipeg. In zijn vrije tijd was hij welp en scout (patrouilleleider) bij de 27th Winnipeg Group. Zijn favoriete sporten waren hockey, rugby en zwemmen.

In 1942 was hij ook kampeerstaf tijdens een Summercamp. Na zijn eindexamen ging hij naar de Universiteit van Manitoba.

Na zijn studie melde hij zich bij de Canadian Army Reserve Force op 24 oktober 1942. In zijn papieren werd beschreven dat hij een stabiel karakter had ondanks zijn jonge voorkomen en leiderschapskwaliteiten liet zien. Hij werd 1st Luitenant en ging naar Engeland op 4 mei 1944. Hij kwam bij als CANLOAN officer bij het Herefordshire Regiment Light Infantry. Op 14 juni zette hij voet op het vaste land van Europa en keerde in juli terug naar Engeland omdat hij gewond geraakt was. Zijn verwoningen vielen mee en hij herenigde met zijn regiment aan het Belgische front binnen een paar weken.

Hij sneuvelde op 10 september 1944 in Hechtel, België. William werd in eerste instantie begraven in Hechtel. Hij werd later herbegraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. De meeste van gesneuvelden die hier begraven liggen, waren Canadezen, van wie velen stierven in de Slag



om het Rijnland, toen de 2e en 3e Canadese Infanteriedivisies en de 4e Canadese Pantserdivisie deelnamen aan de tocht zuidwaarts vanuit Nijmegen om het gebied tussen de Maas en de Rijn in februari en maart 1945. Anderen die hier begraven liggen, stierven eerder of later in het zuiden van Nederland en in het Rijnland. Op de begraafplaats zijn 2.610 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog en negen oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



Meer informatie

[Cemetery Details | CWGC](#)

[KOTCHAPAW William John-FHN-bio-EN.pdf \(facestograves.nl\)](#)

[Lieutenant William John Kotchapaw \(1924-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)
[Lieutenant William John Kotchapaw | War Casualty Details 2663756 | CWGC](#)
[William John Kotchapaw - The Canadian Virtual War Memorial - Veterans Affairs Canada](#)
[William John Kotchapaw | Oorlogsgravenstichting](#)
[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

Lieut. Kotchapaw was reported wounded in June, 1944. Returning to his unit, he was later killed in action. One of a group of Canadian officers to volunteer for service with the British army, he went overseas in May, 1944, after training at Shilo, Chilliwack and Brockville. Prior to his enlistment, in May, 1943, he attended the University of Manitoba.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.