

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Archibald Kay (Scott) Young werd geboren op 2 januari 1914 in North Berwick, Schotland. Hij was de zoon van James en Elizabeth Young. Zijn vader was tuinman.

Hij ging tussen 1919 en 1926 in Berwick naar de lagere school en zat daarna op de North Berwick High tot 1929. Hij speelde voetbal en zat op Scouting.

Het lijkt er op dat hij, nadat hij zijn school verliet, in 1929 alleen naar Canada vertrok. Hij had verschillende baantjes op boerderijen.

Hij trouwde op 12 augustus 1936 in Markdale, Ontario, met Dorothy Wilma Wilson (1919-1987) en ze kregen een dochter Elisabeth (1937-1944). Het gezin woonde in Annan en vervolgens in Owen Sound, Ontario. Hij werkte in 1937 en 1938 voor King Paving Company in Oakville, Ontario. Ze verhuisden naar Toronto.

Hij werkte als timmerman bij de Eureka Refrigerator Company voordat hij op 25 april 1941 dienst nam bij de Royal Canadian Air Force. Na de opleiding ging hij in april 1942 naar Engeland.

Onderofficier Young was bomrichter bij het 427 Squadron. Met zijn Halifax vertrok hij op 25 juni 1943 vanaf vliegveld Leeming in



Engeland voor een bombardementsvlucht naar Gelsenkirchen. Na een - waarschijnlijk - succesvol bombardement werd het toestel op de terugweg om 2 uur 's nachts op 26 juni door een nachtjager neergeschoten bij Gorssel. Het toestel stortte neer bij Huize Amelte en de zevenkoppige bemanning kwam hierbij om.

Ze werden begraven op het Erehof op de Gemeentelijke Begraafplaats Gorssel. Op de begraafplaats liggen 30 Second World War Commonwealth oorlogsgraven.



De crashsite ligt op het landgoed tegenover de locatie van Scouting IJsselgroep. De scouts van de IJsselgroep in Gorssel brengen ieder jaar op 23 april, Sint Jorisdag, een bezoek aan de oorlogsgraven op de begraafplaats in Gorssel. Daar staan ze stil bij hen die hun moed hebben getoond toen het er echt toe deed. Zij zijn voor de scouts échte Sint Jorissen.



Hopman Hietbrink is tijdens één van de bezoeken aan de begraafplaats de ouders van Scott tegengekomen. Ze vertelden hem dat Scott ook scout was.

Archibald Kay Young wordt herdacht op het Bomber Command Memorial Wall in Nanton, Alberta, Canada.

Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Archibald Kay Young](#)

[Archibald Kay Young | Veterans Affairs Canada](#)

[Warrant Officer Archibald Kay "Scott" Young \(1914-1943\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Warrant Officer Archibald Kay Young | War Casualty Details 2648050 | CWGC](#)

[Archibald Kawy Young | Oorlogsgravenstichting](#)

[Young A - International Bomber Command Centre](#)

[Gorssel General Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Canada's Bomber Command Memorial - Nanton - TracesOfWar.nl](#)

[1st North Berwick Scout Group](#)

[Scouting IJsselgroep – Vriendschap, outdoor, traditie](#)

[Sint Jorisdag 2026 – Scouting IJsselgroep](#)

[Loss Register studiegroep luchtoorlog](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.