

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Ralph Bonfoy Rooper is geboren op 1 januari 1919 in Nieuw Zeeland. Hij was de zoon van John Royden Rooper en Isobel Iris Calthrop uit Shamley Green, Surrey.

Hij was scout bij de 2nd Dunchurch (Bilton Grange) Group. De groep was onderdeel van de Bilton Grange kostschool in Dunchurch.

Ralph nam dienst bij de Britse Koninklijke Marine en ontving op 28 december 1943 het Distinguished Service Cross.

Op 15 maart 1944 vertrokken vier motortorpedoboten van het 2e Motor Torpedo Boat Flotilla vanuit Ramsgate om Duitse schepen tussen Calais en Boulogne aan te vallen. In de avond kwamen ze in de buurt van Gravelines in gevecht met de Duitse Schnellboot. MTB 417 werd geraakt en alle 18 opvarenden, waaronder luitenant Rooper, kwamen om.

Kapitein Rooper spoelde op 5 mei 1944 aan bij Camperduin en telegrafist E.B. Woolis spoelde op 6 mei 1944 aan bij Groote Keeten. Beiden werden begraven op het Britse Ereveld in Bergen, Noord-Holland. Hier liggen de graven van 247 Geallieerde militairen uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan 34 niet geïdentificeerd. De meeste zijn vliegers.



Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Lieutenant Ralph Bonfoy Rooper | War Casualty Details 2619914 | CWGC](#)

[Ralph Bonfoy Rooper \(1919 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Rooper \(grave 0169 uit de image library Stichting Beeldbank Historisch Bergen \(NH\)\) \(beeldbankbergen.nl\)](#)

[Lieutenant Ralph Bonfoy Rooper \(1919-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Mijn broer Lt. Ralph Rooper - Canadian Tulip Festival](#)

[Ralph Bonfoy Rooper | Oorlogsgravenstichting](#)

[Bilton Grange - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.