

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Peter James Ireland is geboren in 1922. Hij was de zoon van John Knowles Ireland en Rhoda Ireland uit Barrow, Suffolk, UK.

Peter was scout bij de 1st Shanghai Group, China.

Lieutenant Ireland diende in de Tweede Wereldoorlog bij het Royal Armoured Corps, 15th/19th The King's Royal Hussars. Hij sneuvelde op 24 september 1944 bij Liessel en werd 22 jaar. Hij kreeg in eerste instantie een veldgraf op de RK begraafplaats in Liessel. Ireland werd herbegraven op Oorlogsbegraafplaats Mierlo.



De begraafplaats werd in gebruik genomen in het voorjaar van 1945 toen slachtoffers werden aangevoerd vanuit de omliggende wijk. De meesten waren gesneuveld tussen september en november 1944. In die tijd hadden de belangrijkste gevechten betrekking op het vrijmaken van het gebied ten zuiden en westen van de Maas en op het openen van het Schelde-estuarium verder naar het westen. Helmond zelf was op 25 september 1944 bezet. Op de

Oorlogsbegraafplaats van Mierlo zijn nu 664 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan zeven niet geïdentificeerd, en één Nederlands oorlogsgraf.



Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Lieutenant Peter James Ireland \(Onbekend-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Scouting and Guiding in mainland China - Wikipedia](#)

[Peter James Ireland - Oorlogsslachtoffers | Gemeente Deurne](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.