

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Padraig (Patrick, Paddy) Joseph Culligan is geboren op 21 februari 1924 in Durban, Zuid Afrika. Hij was de zoon van Francis Joseph (Frank) Culligan en Marie Ann Marguerite 'Rita' Boscolo. Patrick had een oudere broer Denis (1918). Zijn vader was lers. Zoals zoveel lers moest zijn vader elders werk vinden. Drie van zijn oudere broers waren al geëmigreerd naar de Britse kolonie Unie van Zuid-Afrika. Zijn vader verhuisde naar Calcutta waar hij ging werken voor de Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. en opklom tot een leidinggevende topositie. In Calcutta leerde hij zijn vrouw kennen en werd zoon Dennis geboren. In 1923 verhuisden ze naar Zuid Afrika, waar Paddy werd geboren.

Paddy ging naar de katholieke privé school Sacred Heart College in Johannesburg en later ging hij naar kostschool St Bede's in Grahamstown, Zuid Afrika. In 1934 vond zijn vader een baan in het toenmalige Salisbury, Zuid-Rhodesië (nu Harare, Zimbabwe). Een jaar later werden beide zonen ingeschreven op het St George's Jesuit College in Salisbury, het enige Jezüieten College in Zuid-Rhodesië en woonden ze thuis bij hun ouders.

Hier was Paddy ook lid van Scouting. Van zijn groep gingen er drie bij de RAF, waarvan Paddy en een medescout Pilot Officers werden en helaas hun leven verloren. Drie anderen werden legerofficier, waarvan er twee het Military Cross kregen. Paddy speelde daarnaast cricket en ging bij het cadettenkorps.



Na zijn eindexamen ging hij in het leger en volgde de opleiding tot piloot in de Zuid-Rhodesische trainingsschool voor de RAF. Na het voltooien van de basistraining werd hij in september 1942 geplaatst op de basisvliegschool op het Belvedere veld in Salisbury. Van daaruit verhuisde hij naar de basis Cranborne waar hij in februari 1943 zijn 'Wings' behaalde. Daarna werd hij in mei 1943 naar Engeland gedetacheerd als sergeant-vlieger bij het 266 Squadron.

Zijn squadron werd onderdeel van Second Tactical Air Force en ze werden onder andere ingezet ter ondersteuning van de landingen in Normandië in juni 1944. Paddy werd bevorderd tot Pilot Officer en was een waardevol en populair lid. Zijn squadron werd geplaatst op het vliegveld in Mill in Brabant. De vliegers bestookten met Typhoon jachtvliegtuigen vele doelen, zoals hoofdkwartieren en bases van de Duitsers, spoorlijnen, spoorbruggen,

vliegvelden en missies tegen Duits luchtafweergeschut (flak batterijen), van waaruit luchttransporten werden beschoten.

Tijdens één van deze operaties kreeg het vliegtuig van Paddy op 26 maart 1945 een klapband tijdens het opstijgen, waarbij Paddy zwaar gewond raakte. Hij werd vervoerd naar het noodhospitaal in Grave waar hij overleed. Paddy werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Grave.



Meer informatie

[Culligan Patrick Joseph - Overloon War Chronicles](#)

[Results \(studiegroepluchtoorlog.nl\)](#)

[Padraig Joseph Culligan \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Pilot Officer Padraig Culligan: een heldenreis van Normandië naar het luchtruim van Mill - Overloon War Chronicles](#)

[South African War Graves Project - \(southafricanwargraves.org\)](#)

[Pilot Officer Patrick Joseph Culligan | War Casualty Details 2766280 | CWGC](#)

[Patrick Joseph Culligan | Oorlogsgravenstichting](#)

Foto Scoutinggroep met Paddy op de grond, 3e van links, grotendeels verborgen onder zijn scoutshoed.

Foto Begrafenis Paddy Begraafplaats in Grave

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.