

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn. Een aantal zijn begraven in Nederland terwijl ze net over de grens in Duitsland gesneuveld zijn.



John Wilson O'Daniel, Jr. werd geboren op 16 juli 1925 in Wilmington, Delaware, USA. Hij was het tweede kind van John Wilson O'Daniel, Sr. (1894-1975) en Helen Ruth Bowman (1893-1965). Hij had een oudere zus, Ruth Anne O'Daniel. Net als zijn vader kreeg de jongere O'Daniel de bijnaam "Mike".

Als zoon van een beroepsmilitair verhuisde John W. O'Daniel, Jr. meerdere keren tijdens zijn jeugd en werd hij soms gescheiden van zijn vader. In 1928 werd kapitein O'Daniel overgeplaatst naar de Schofield Barracks op Hawaï. De familie O'Daniel werd op 10 april 1930 geregistreerd in de volkstelling en woonde in Honolulu.

De jongere O'Daniel verscheen op een familiefoto van een groep padvinders in Fort Leavenworth, Kansas. Hij ging samen met zijn moeder en zus in 1940 wonen in Newark. Hij ging hier naar de Newark High School en zat in de schoolband. Hij speelde football, basketbal en honkbal in zijn derde en vierde jaar.

Hij deed eindexamen in 1942. Zijn vader kolonel O'Daniel ging dat jaar naar het buitenland en diende als brigade generaal in het Middellandse Zeegebied. O'Daniel meldde zich op zijn 18e verjaardag in 1943 aan voor de dienstplicht.

In de zomer van 1944 vertrok soldaat O'Daniel vanuit New York naar het Verenigd Koninkrijk. Hij sloot zich op 1 juli aan bij het 505th Parachute Infantry Regiment van de 82nd Airborne Division via het 2nd Replacement Depot. Hij nam deel aan de invasie in Normandië en werd vervolgens ingezet bij Operatie Market Garden.

Het 505th Parachute Infantry Regiment van soldaat O'Daniel sprong in de ochtend van 17 september ten zuiden van Groesbeek en nam posities ten zuiden en oosten van Groesbeek in om zich te beschermen tegen aanvallen vanuit het Reichswald. De Amerikaanse parachutisten, ondersteund door tanks en infanterie van de Britse Coldstream Guards, verdreven de Duitsers uit Mook en trokken zich terug. De Duitsers lanceerden op 20 september een bijzonder sterke tegenaanval en heroverden het grootste deel van Mook. John werd hierbij dodelijk geraakt.

Op 7 oktober 1944 werd soldaat O'Daniel begraven op de Amerikaanse militaire begraafplaats Molenhoek. Hij werd herbegraven op het Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten

Hij ontving onder andere een Silver Star en een Purple Heart.

#### **Meer informatie**

[PV2 John Wilson O'Daniel, Jr.](#)

[Private John W. O'Daniel, Jr. \(1925–1944\) – Delaware's](#)

[World War II Fallen](#)

[O'Daniel John Wilson Jr](#)

[Pvt John Wilson O'Daniel Jr. \(1925-1944\) - Find a Grave-  
gedenkplek](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.