

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



John Hart Chambers werd geboren op 22 juni 1921 in Brentford, Middlesex, Engeland. Zijn ouders waren Cecil Hart Chambers (1877-1922) en Annie Meade Warrington (1887-1932). Zijn vader Cecil was geboren in Trinidad & Tobago en overleed een jaar na zijn geboorte in West Afrika. Zijn moeder overleed in 1932 in Londen. Hij woonde na hun overlijden waarschijnlijk bij zijn oom en tante John Archibald en Dora Mattison Goodman.

John was actief scout in Gloucester en nam deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Hij was leerling van de prestigieuze school Christs Hospital, in Horsham, West Sussex.

Hij nam dienst in februari 1941 in Gloucester en werd ingedeeld bij Royal Engineers, 91 Field Company en was chauffeur. John was betrokken bij de bevrijding van Noordwest Europa. Hij sneuvelde op 9 maart 1945.



John werd in eerste instantie begraven op de oude begraafplaats Jonkerbosch en werd in 1947 herbegraven op Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen. Op de oorlogsbegraafplaats zijn 1.629 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan 99 niet geïdentificeerd, en 13 oorlogsgraven van andere nationaliteiten. Op zijn grafsteen staat: *A beloved scout.*



World Jamboree, Holland 1937. "All he had, he gave to save Mankind".

John wordt herdacht op het Gloucester Memorial in het Gloucester Park in Gloucester.



Meer informatie

[Driver John Hart Chambers | War Casualty Details 2645238 | CWGC](#)

[Jonkerbos War Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[driver John Hart Chamers - Facebook](#)

[Driver John Hart Chambers \(1921-1945\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.