

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



John (Jackie) Caullay is geboren op 15 juni 1923 in Kirkintilloch, Schotland, UK. Hij was de zoon van Malcolm MacDiarmid Caullay en Marion Jamieson Caullay. Zijn ouders trouwden in 1923 en ze emigreerden in 1928 naar Walkerville in Canada. Daar werd zijn broertje William (Billy) Tuten (1928) geboren. Walkerville is nu een wijk van Windsor (Ontario) en ligt aan de grens met de Verenigde Staten, tegenover Detroit. Er woonden veel geëmigreerde Schotten in dit gebied. Zijn vader werkte in Windsor in de auto industrie.

Jackie ging naar de Kind Edward Public School en Windsor Vocational School. De familie kerkte bij de Chalmers United Church en hij was King Scout en leiding bij de 22nd Chalmers Scout Troop.

Voordat hij in dienst ging werkte Jackie bij de Colonial Tool Company en was hij lid van de Essex Scottisch (reserve) regiment. Hij nam dienst in september 1943 en vertrok een jaar later naar Engeland. Hij was soldaat (private) bij de Seaforth Highlanders of Canada. In april 1945 waren ze actief in de omgeving van Nijmegen. Hij overleed op 8 april 1945 aan verwondingen die hij opliep in de strijd tegen de Duitse bezetter. Volgens een krantenartikel ging het om verwondingen die hij al eerder opliep in Italië, maar dit lijkt niet juist.



John werd begraven op Oorlogsbegraafplaats Groesbeek. De meeste van gesneuvelden die hier begraven liggen, waren Canadezen, van wie velen stierven in de Slag om het Rijnland, toen de 2e en 3e Canadese Infanteriedivisies en de 4e Canadese Pantserdivisie deelnamen aan de tocht zuidwaarts vanuit Nijmegen om het gebied tussen de Maas en de Rijn in februari en maart 1945.

Anderen die hier begraven liggen, stierven eerder of later

in het zuiden van Nederland en in het Rijnland. Op de begraafplaats zijn 2.610 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog en negen oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



PTE. CAULLAY

Pte. Caullay is reported to have died of wounds while serving in Italy with a Western Canada infantry regiment.

He was born in Walkerville and received his education at King Edward Public School and Windsor Vocational School. Prior to enlisting he was employed by the Colonial Tool Company, and he was a member of the Essex Scottish (Reserve) Regiment before going on active service.

Pte. Caullay enlisted in September, 1943, and went overseas one year later.

He was a member of Chalmers United Church and was a King Scout and troop leader of the 22nd Chalmers Scout Troop. A memorial service for Pte. Caullay will be held during the coming Sunday service at the church. The evening service also will be the annual Scout service conducted by the pastor of the church.

Surviving besides his parents is one brother, William, at home, and his grandparents, Mr. and Mrs. John Caullay, 1050 Gladstone Avenue.

Meer informatie

[Private John Caullay | War Casualty Details 2662897 | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[Groesbeek - Canadian War Cemetery - - graf 869543 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[John Caullay - The Canadian Virtual War Memorial - Veterans Affairs Canada](#)

[Private John Caullay, A/107982 - WARTIMES.ca](#)

[Levensverhalen | Canadian War Graves](#)

[Private John Caullay \(1923-1945\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[John Caullay | Oorlogsgravenstichting](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[War Diary - April 1945 — Seaforth Highlanders](#)

[Caullay History | Ivers / Caullay Family History](#)

[Chalmers United Church \(Windsor, Ont.\) - United Church of Canada Archives](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.