

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Herbert Horatio Gauntlett is geboren rond 1910. Hij was de zoon van Herbert en Louisa Mary Gauntlett. Ze kwamen uit Sudbury, Middlesex.

Hij was scout bij de 45th Nottingham (sheriff's Own) Scout Group in Nottingham.

Hij nam dienst bij de Royal Air Force Volunteer Reserve en werd ingedeeld bij het 107 Squadron. Hij vertrok als navigator/bomb aimer op 3 mei 1943 van vliegveld Great Massingham met als doel IJmuiden te bombarderen. Zijn toestel werd om 18.00 uur neergeschoten en stortte 8 kilometer ten westen van IJmuiden in zee. De drie koppige bemanning kwam om.



Herbert spoelde op 27 mei aan in de buurt van Castricum. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Bergen. Op deze begraafplaats liggen 247 Commonwealth graven uit de oorlog.



Meer informatie

[Flying Officer Herbert Horatio Gauntlett | War Casualty Details 2619837 | CWGC](#)

[Bergen General Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Results \(studiegroeppluchtoorlog.nl\)](#)

[Herbert Horatio Gauntlett • Oorlogsslachtoffers IJmond](#)

[45th Nottingham \(Sherriff's Own\) | Scouts](#)

[Herbert Horatio Gauntlett | Oorlogsgravenstichting](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.