

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Frederick (Fred) Allan Porter is geboren op 8 mei 1922 in Cardiff, UK. Hij was de zoon van Charles Henry Porter en Anna Musto. Ze woonden in Newlands Cottage in Llanish Glamorgan, Cardiff. Fred had een oudere broer en drie oudere zussen. Zijn vader had een schildersbedrijf.



Fred was, samen met John Morgan en Len Gill lid van de Llanishen and Lisvane Scout Group in Cardiff, opgericht in 1931. Ook speelde hij voor Cardiff Cosmos A.F.C.

Hij nam dienst bij de Royal Air Force Volunteer Reserve in november 1941. In mei 1943 werd hij getraind als vliegtuigbemanning bij de 81 Operational Training Unit op RAF Sleaford bij Shrewsbury. Sergeant Porter was bemanningslid bij piloot William Parmenas Cameron en ze werden onderdeel van de 625 Squadron in Bomber Command, gelegerd op Kelstern, Lincolnshire.

Op 20 oktober 1943 gingen ze met hun Lancaster bommenwerper Mark III series, Serial Number JA714 op weg naar Leipzig in Duitsland voor een bombardement. Onderweg werden ze ter hoogte van Texel neergeschoten en stortten neer in de Waddenzee ten zuidoosten van Oosterend. De zeven bemanningsleden overleefden de crash niet. Van zes bemanningsleden is het lichaam niet teruggevonden, onder wie Fred. Navigator Albert Snook werd begraven op West Terschelling.

De bemanningsleden worden herdacht op het Runnymede Memorial in Surrey, UK. Het Air Forces Memorial in Runnymede herdenkt meer dan 20.000 mannen en vrouwen van de luchtmacht, die tijdens operaties vanuit bases in het Verenigd Koninkrijk en Noord- en West-Europa in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en geen bekende graven hebben. Ze dienden in Bomber, Fighter, Coastal, Transport, Flying Training and Maintenance Commands, en kwamen uit alle delen van het Gemenebest.





In de St. Isan's kerk in Llanishen, Cardiff, Wales bevindt zich een herdenkingsraam waar de drie overleden roverscouts van de lokale Scoutinggroep herdacht worden.

Meer informatie

[Sergeant Frederick Allan Porter | War Casualty Details 1804529 | CWGC](#)

[Runnymede Memorial | Cemetery Details | CWGC](#)

[Fred Porter \(landscoutshistory.website\)](#)

[Rover Scouts WW2 - Llanishen and Lisvane Scouting History \(landscoutshistory.website\)](#)

[Llanishen Rover Scouts \(landscoutshistory.website\)](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

Foto: van links naar rechts Len Gill, Fred Porter, John Morgan en hun vriend Cesc Mealins.



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.