

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Ernest James Ironmonger is geboren in 1921 in Derby, UK. Hij was de zoon van Ernest Henry en Gladys May Ironmonger uit Derby.

Ernest was scout bij de 93rd Derby Group, UK.

Flight Sergeant Ironmonger diende in de Tweede Wereldoorlog bij het Royal Air Force Volunteer Reserve. Hij was telegrafist / boordschutter van een Halifax II bij het 76e squadron van de Royal Air Force. In de nacht van 9 op 10 augustus 1942 was hij onderweg van vliegveld Middleton St. George, UK, naar Osnabrück, Duitsland om bombardementen uit te voeren. Het zicht was goed, maar markeringsfakkels waren over een groot gebied gedropt, waardoor de resulterende bombardementen wijdverbreid waren. Het havengebied werd echter zwaar beschadigd.



Het toestel stortte op de terugweg op de 10e neer in de Noordzee en alle 7 de bemanningsleden overleefden de crash niet. Ernest werd 21 jaar en spoelde aan op de kust. Hij werd begraven op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Ook twee medebemanningsleden werden geborgen en liggen begraven in Denemarken en Duitsland. De overigen worden herdacht in het Runnymede Memorial in de UK. Op de oorlogsbegraafplaats van Bergen op

Zoom zijn 1284 graven en gedenkplaatsen van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog. 116 van de graven zijn niet geïdentificeerd. Veel slachtoffers zijn het gevolg van de Slag om Walcheren (Operatie Infatuete), begin november 1944. Er zijn ook 21 oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[search T/R number \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Flight Sergeant \(W.Op./Air Gnr.\) Ernest James Ironmonger \(1921-1942\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.