

Antonie Eliza Hermans is geboren op 15 juni 1879 in Brielle. Hij was de zoon van Antonie Hermans en Elizabeth Cornelia Beijers.

Hij trouwde op 4 april 1907 in Utrecht met Bertha Jacoba Henriette Breedveld (1875-1948).

Hij werd huisarts in Driebergen van 1911 tot 1946 in Driebergen. In de jaren 1914-1918, toen in Driebergen herhaaldelijk Belgische en Franse kinderen uit de oorlogsgebieden verbleven, gaf hij hen belangeloos zijn medische verzorging, waarvoor hij later zowel door België als door Frankrijk werd onderscheiden.

Op 1 september 1924 werd in Driebergen gestart met scoutingactiviteiten. Dr. Hermans was één van de medeoprichters. Hij was in het dorpsmaatschappelijk leven erg actief. Hij was daarnaast ook de medeoprichter van de plaatselijke afdeling van 'Het Nut'.

Dr. Hermans is overleden op 7 september 1946 in Driebergen en werd begraven op de Algemene begraafplaats in Driebergen.



In 1988 fuseerden in Driebergen drie scoutinggroepen: De Kalongs, de Otto van Wassenaergroep en de Acaciagroep. Uit de kleuren van de verschillende dassen is de huidige groepsdas ontstaan. De groep werd vernoemd naar Dr. A.E. Hermansgroep. Er werd ook een straat naar hem vernoemd.

Meer informatie

[Registratie Antonie Eliza Hermans \(in het jaar 1879\) te Utrecht » Open Archieven](#)

[Geboorte Antonie Eliza Hermans op 15 juni 1879 te Brielle » Open Archieven](#)

[Huwelijk Hendri Johan Hermans & Antonie Eliza Hermans & Bertha Jacoba Henriette Breedveld & Juliana Blaauboer & Pieter Lambertus Blaauboer & Petronella Elisabeth van Wijk op 29 mei 1939 te Hilversum » Open Archieven](#)

[Dr. A.E. Hermansgroep - Scouting Driebergen](#)

[Dr. A.E. Hermansgroep - Scoutpedia.nl](#)

[Hermansstraat - Langs de A12 tussen Arnhem en Utrecht](#)

[Driebergen-Rijsenburg - Nieuwe Algemene Begraafplaats - - g](#)

[De broers Kers | Joods Monument In Driebergen](#)

[Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad » 17 maa 1907 - Art. 78 | Delpher](#)

[Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad » 05 apr 1907 - Art. 19 | Delpher](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 19 okt 1946 - Art. 68 | Delpher](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 09 sep 1946 - Art. 62 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.