

Wouterus A. den Boggerde is geboren op 22 november 1889 in Woerden.

Hij verhuisde naar Axel. In 1917 was er in Axel al een patrouille verkenners, die aansloot bij de Adema Zijlstragroep uit IJzerendijke. In 1921 werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden om een eigen afdeling op te kunnen richten. Dit werd groep 1 en Wouterus was daar in 1922 hopman bij de verkenners. Hij woonde op Nieuwstraat 24. In 1935 kwam er, naast groep 1, een katholieke groep bij, de Sint Gregoriusgroep.

Tijdens de oorlog werd Wouterus opgepakt. Hij zat van 15 december 1943 tot 4 maart 1944 gevangen in Kamp Vught met kampnummer 1286. Hij werd daar tewerkgesteld bij Philips. Op 4 maart 1944 ging hij naar Kamp Amersfoort.

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, Deel: Kerstnummer, no. 35, 1917 » 1917 - Pag. 46 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 1, 1921 » 1921-01 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 8, 1935 » 1935-09 - Pag. 11 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 8, 1922, no. 9, 27-04-1922 » 27 apr 1922 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Wouterus A. den Boggerde \(Woerden, 22 november 1889 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.