



Willem de Vlucht is geboren op 19 december 1872 in Amsterdam. Hij trouwde met Colina Flentrop. Hij werkte op een assurantiëkantoor en een houtzagerij, en was eigenaar van een aannemersbedrijf. In 1909 werd hij voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) lid van de Tweede Kamer, vanaf 1915 lid van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam en vanaf 1918 ook wethouder. Van 1916 tot 1921 zat hij eveneens in de Provinciale Staten van Noord-Holland en van 1922 tot 1939 ook in de Eerste Kamer.

Van 1921 tot 1941 was hij burgemeester van Amsterdam. Op zaterdag 25 april 1936 werd hij benoemd tot ere-voorzitter van de afdeling Amsterdam van de NPV. Een lange stoet van welpen, zeeverkenner, verkenner en voortrekkers trok naar zijn huis om hem het bijbehorende insigne te overhandigen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Amsterdamse stadsbestuur niet erg standvastig, maar naar het oordeel van de Duitsers ook niet volgzaam genoeg. Direct na de Februaristaking in 1941 werd het complete gemeentebestuur ontslagen. De Vlucht weigerde de joodse inwoners de schuld van de Februaristaking te geven. De Vlucht werd opgevolgd door de pro-Duitse burgemeester Edward Voûte.

Hij overleed op 10 februari 1945 in Aerdenhout.

Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau en Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 1952 werd een straat naar hem genoemd, de Burgemeester De Vluchtlaan in het stadsdeel Nieuw-West.

Meer informatie

[Willem de Vlucht - Wikipedia](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 21, 1936, no. 5, 1936 » 1936-05 - Pag. 25 | Delpher](#)

[Dr. W. \(Willem\) de Vlucht | Parlement.com](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.