



Timon Pantaleon Schoevers is op 14 december 1921 geboren in Wageningen. Hij was de zoon van Timon Alexander Cornelis Schoevers en Henriette Hajenius. Zijn vader was phytopatholoog.

Voor de oorlog was hij scout bij de Heeromagroep in Wageningen. Al in 1911 waren de eerste scoutingactiviteiten in Wageningen gestart. Later ontstonden twee groepen, de groene troep met Hopman de Voogd en de paarse troep, met vaandrig Heeroma. Na zijn overlijden werden de troepen weer samengevoegd en naar hem vernoemd, de Heeromagroep. Timon was in 1934 ingedeeld bij de Koekoeken patrouille. Jan Ludolf Götz van der Vet was hier patrouilleleider. Twee jaar later werd de troep gesplitst omdat er teveel belangstelling was. Broekema werd hopman van troep1 en dokter Boes van troep 2.

Timon woonde in de oorlog op de Nassauweg 28, Wageningen. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 kwamen een tiental scouts wekelijks nog samen, onder leiding van hopman Jules van Wesemael. De gebouwen en het resterende groeps materiaal werd in beslag genomen en overgedragen aan de Jeugdstorm. Eén van de gebouwen ging om onverklaarbare redenen tijdens de oorlog in vlammen op. Een scout kon het niet aanzien dat het gebouw door de jeugdstorm gebruikt werd. Het andere gebouw ging verloren aan houtroof.

Timon werd met 52 anderen op 11 september 1942 vanuit Arnhem overgebracht naar Kamp Amersfoort. Hij kreeg kampnummer 491. Hij zat tot 18 januari 1943 gevangen in Kamp Amersfoort. De reden van zijn gevangenschap is niet bekend, maar mogelijk dat hij was opgepakt om als dwangarbeider naar Duitsland te gaan. Hij gaat vervolgens naar kamp Vught. Daar wordt hij wegens ziekte vrijgelaten op 31 maart 1943.

Doordat de kern van de Heeromagroep elkaar tijdens de oorlog bleef ontmoeten, kon de groep snel een doorstart maken. Scouts werden, net als de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, al voor de terugkeer van de geëvacueerde bevolking uit Wageningen actief om Wageningen weer bewoonbaar te maken. Ze verleenden allerlei hand en spandiensten. De scouts organiseerden in de leeg geroofde en beschadigde stoffeerdswinkel van medescout Jack van Leersum aan de Hoogstraat 15 een boodschappendienst. Ze deden boodschappen in bijvoorbeeld Ede, want in Wageningen was niet veel te krijgen. Doktoren gaven bijvoorbeeld een lijstje met bestellingen voor een apotheek. Er ging ook dagelijks een koerier naar het gemeentebestuur, dat nog in Veenendaal zat. De groep hield hiervan een logboek bij.

Ook Timon werd weer actief bij de Heeromagroep in Wageningen. Op 9 juli 1945 bracht Prins Bernhard een bezoek aan Wageningen en de padvindders vormden de erehaag. Timon kon hier helaas niet bijzijn omdat hij weer ziek geworden. Hij moest door het weer opkomen van pleuritis een half jaar rust houden. Timon werd vaandrig en werd eind 1945 algemeen instructeur.

Toen de omstandigheden weer wat normaal waren geworden bleken er wel honderd jongens te zijn die scout wilden worden. De Heeromagroep werd eerst in twee en later in drie troepen opgesplitst: Heeroma I, II en III. Later werden de groepen hernoemd. Heeroma I bleef Heeroma heten (met paarse das), Heeroma II werd de Belmontegroep (met groene das) en Heeroma III werd de Dorschkamp (met kaki das met groene rand). In 1949 werd de Dorschkampgroep weer opgeheven. Er was wel continue een tekort aan leiding. Een deel van de leiding was student en ging in het weekend en de vakanties weg uit Wageningen en leiding werd opgeroepen om als militair naar Nederlands Indië te gaan.

Timon is overleden op 20 oktober 2016 in Hengelo.

### **Meer informatie**

[Timon. Pantaloen Schoevers \(Wageningen, 14 december 1921 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Akte - Gelders Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Timon Pantaleon Schoevers † 20-10-2016 overlijdensbericht en condoleances - Mensenling.nl](#)

[Timon Pantaleon Schoevers \(1921-2016\) » Stamboom Hajenius » Genealogie Online](#)

Logboek Koekoekenpatrouille [119-Scouting-Die-Wiltgraeff-Plaatsingslijst-v2023.pdf \(wageningen.nl\)](#)

Logboek Heeromagroep – Inzet bij het bewoonbaar maken van Wageningen 14 mei 1945 [119-Scouting-Die-Wiltgraeff-Plaatsingslijst-v2023.pdf \(wageningen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.