



Theodorus Maria Köhne is geboren op 13 september 1914 in Amsterdam. Hij was de zoon van Adrianus Hendricus Johannes Kohne en Elisabeth Maria Josephine Dijkman.

De Katholieke Andre de Thaye Groep werd opgericht op 2 april 1931 in Amsterdam door Hopman A. van Geyn, vaandrig Th.M. Kalleveen en vaandrig A. v.d. Linden en aalmoezenier Ruys. De welpen werden geleid door Akela Niekerk en Baghera Rietveld. De groep was onderdeel van de Augustinus Parochie in Amsterdam-West. Ze droeg een blauw-zwarte das. In november 1934 werd Theodorus vaandrig (scoutsleiding) bij de Andre de Thaye groep in Amsterdam. Hij stopte in september 1946.

Hij werd 22 februari 1941 gevangen gezet in de gevangenis in Utrecht. De overtreding was: *Ter beschikking Kriegsgericht*. Op 28 februari werd hij weer vrijgelaten. Hij was slager van beroep. Op 24 april 1941 trouwde hij in Lisse met Jacoba Maria Ruigrok (1921).

Theodorus is overleden in 1971

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 11, 1934 » 1934-12 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 8, 1936 » 1936-09 - Pag. 25 | Delpher](#)

[Theodorus Köhne \(Amsterdam, 13 september 1914 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Theodorus Köhne \(Het Utrechts Archief\)](#)

[BS Huwelijk Theodorus Maria Köhne & Adrianus Hendricus Johannes Köhne & Elisabeth Maria Josephine Dijkman & Jacoba Maria Ruigrok & Petrus Jacobus Ruigrok & Theodora Maria van der Star op 24 april 1941 te Lisse » Open Archieven](#)

[Adrianus Hendricus Johannes Köhne \(1883–1965\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.