

## Theodoor Elsen



Theodoor Petrus Jan Elsen is geboren op 28 januari 1887 in Leeuwen. Hij was de zoon van Nicolaas Gijsbertus Elsen en Margaretha Theodora de Leeuw. Hij trouwde met maria theodora Binnendijk en ze kegen drie zonen, waarvan er twee in Montfoort werden geboren.

Hij begon in 1912 als gemeentesecretaris in Weerselo en in 1915 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de Utrechtse gemeenten Montfoort en Willeskop. Vervolgens werd hij burgemeester van Harmelen en vanaf 1927 was hij de burgemeester van Naaldwijk.

In juni 1937 werd hij beschermheer van de nieuw opgerichte padvindergroep, de Rambonettgroep, in Naaldwijk.

Hij werd tijdens de oorlog per 25 mei 1943 door de bezetter ontslagen als burgemeester. Hij was niet betrouwbaar genoeg volgens de Duitsers. Hij werd vervangen door een NSB'er als burgemeester. Na de bevrijding keerde Elsen van 5 mei 1945 tot 30 oktober 1946 terug in zijn oude functie. Hij werd in 1946 benoemd tot burgemeester van Rijswijk en daarnaast was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij overleed op 24 september 1950 in Rijswijk.

Zijn zonen Nicolaas Willem Elsen en Theo A.M. Elsen waren ook burgemeester.

### Meer informatie

[Theodoor Petrus Jan Elsen - Wikipedia](#)

[De Nederlander » 16 jun 1937 - Art. 56 | Delpher](#)

[jubileumboek VNG Utrecht 90jaar.pdf](#)

[Vier foute burgemeesters – Genootschap Oud-Westland](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.