



Rutger (Ruth) Lodewijk van Hees is geboren op 8 september 1924 in Soest. Hij was de zoon van Dirk van Hees en Sophia Maria Becker. Zijn ouders trouwden in mei 1917 in Baarn. Zijn familie was katholiek.

Hij werd welp bij de katholieke Don Boscogroep in Soest. Op de groepsfoto uit 1930/1931 zit hij op de onderste rij als tweede van links en is net als de andere kinderen op de onderste rij nog niet geïnstalleerd. De Don Bosco groep bestond uit een groep welpen, verkenners en voortrekkers. De welpen werden geleid door akela Annie Huurdeman, bagheera Suse Rupert en baloe To Rademaker.



Scouting Don Bosco werd in 1930 geïnitieerd vanuit de katholieke gemeenschap in Soest. De groep werd formeel opgericht in 1931 en in december werd hun clubgebouw achter Kerkpad ZZ 24, nu het Witte Paardenstraatje, ingewijd. Het gebouw kreeg de naam De Wigwam. Het is nog jaren het hoofdkwartier van de Katholieke verkenners geweest. De groep heeft vanaf 1935 tot 1993 gebruik gemaakt van een clubgebouw aan de Steenhoffstraat, op het terrein van de Heilig Hart MULO, later RK MULO. en was alleen gericht op jongens.

Tijdens de oorlog werd Ruth als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Duitsland. Hij zat onder andere van 3 tot 16 oktober in Bremen maar kreeg daar een blindendarmontsteking.

Hij trouwde na de oorlog met Geertruid (Truus) Maria de Beer.

Ruth is overleden op 13 november 2009 in Amersfoort en werd begraven op de Algemene begraafplaats aan de Veldweg in Soest.

Meer informatie

[Soester Courant | 13 september 1924 | pagina 1 - Historische kranten - Archief Eemland](#)

[Huwelijk Dirk van Hees en Sophia Maria Becker, 25-05-1917 \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Verdwenen Soest](#)

[Verdwenen Soest](#)

[Registratie Rutger Lodewyk van Hees te Kreis Bremen » Open Archieven](#)

[Rutger Lodewijk van Hees \(Soest, 8 september 1924 - Amersfoort, 13 november 2009\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Soest - Begraafplaats - Rutger-van-Hees-1924-2009 - graf 613 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.