

Rudolph (Ru) Gudde werd geboren op 30 september 1923 in Amsterdam. Hij was de zoon van Rudolph Gudde en Johanna Wilhelmina Paulsen. Zijn ouders trouwden in 1919 in Amsterdam. Ru had twee jongere broers (1926 en 1929). Zijn vader was gezagvoerder bij de KNSM.

Ru werd in augustus 1936 verkenner bij Groep 3, De Kennemer Padvindders, in Haarlem. Hij wordt welkom geheten in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvindders Beweging in Nederland*.

Aan het begin van de oorlog woonde het gezin op de Schotersingel 19 in Haarlem. Ru volgde tijdens de oorlog een opleiding aan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. In zijn rapport staat: *juli 1943: door omstandigheden niet aan het examen kunnen deelnemen, doubleert in de eenjarige opleiding*.

Waarschijnlijk bleef hij zitten omdat hij tijdens het schooljaar gevangen werd gezet in Kamp Amersfoort. Hij kreeg nummer 2994. Vervolgens ging hij op 2 februari 1943 naar Kamp Vught en kreeg nummer 4650. Daar werd hij op 15 mei vrijgelaten. In juli 1944 haalde hij zijn diploma B.S.

Zijn vader overleed in februari 1978 in Haarlem.



KL. HERZOGENBUSCH (VUGHT)	T/D-Nr.	
GUDDE N a m e	Rudolf V o r n a m e	
30.08.1923 Geb.-Datum	Amsterdam Geb.-Oort	2994, 4650 NATL. Nr.
NATL. Pers. Karte <input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente: <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Inf. Kaarten: <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Bemerkungen:	
<input type="checkbox"/>	Dochlag-Nr.:	

Meer informatie

[Rudolf Gudde \(Amsterdam, 30 september 1923 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvindders Beweging in Nederland, september 1936

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Registratie Rudolph Gudde op 30 september 1923 » Open Archieven](#)

[Huwelijk Rudolph Gudde & Willem Frederik Gudde & Roelfien Hensema & Johanna](#)

[Wilhelmina Paulsen & Philip Paulsen & Johanna Wilhelmina de Boer op 25 september 1919 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[De Telegraaf » 16 feb 1978 - Art. 168 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 17 okt 1984 - Art. 477 | Delpher](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 03 okt 1923 - Art. 92 | Delpher](#)

[Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij » 28 jan 1926 - Art. 26 | Delpher](#)

[Nieuwe Haarlemsche courant » 28 dec 1929 - Art. 40 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.