



Pieter Marinus Cevaal is geboren in Tiel op 6 augustus 1896. Zijn vader was daar onderwijzer. In 1899 werd zijn broertje Marinus Willem geboren, die in 1906 overleed in Vlissingen. Hij trouwde op 20 augustus 1929 in Slochteren met Freerkje Luursema (1909-1994). Het huwelijk blijft kinderloos.

In 1914 ging hij naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda en wordt cadet-officier der artillerie. In 1917 krijgt hij zijn aanstelling als tweede luitenant bij het 4e regiment veldartillerie en in 1920 zijn aanstelling als eerste luitenant. Waarschijnlijk werd hij gelegerd in Assen want Pieter werd hopman bij groep 1, de latere Zwervers, in Assen. In 1921 ging de groep op zomerkamp naar Duin en Kruidberg bij Santpoort. Hans Homan en Jaap Roëll waren zijn vaandrags. Na het kamp vertrokken ze alle drie en de penningmeester van de groep, dr. Schwartz, nam samen met de patrouilleleiders hun functie waar.

Na het kamp werd Pieter op eigen verzoek eervol ontslag verleend; zijn groot verlof werd hem uiteindelijk in 1923 verleend. Hij verhuisde naar Appingedam en werd daar leraar aan de Rijks-HBS. In 1922 richtte hij een nieuwe scoutinggroep op, nadat de eerder opgerichte troepen, een toneelgroep en een muziekgroep in het voorjaar van 1922 waren opgeheven. In 1925 schreef hij zich in bij de Rijksuniversiteit in Groningen voor een studie wis- en natuurkunde (wat niet vreemd is voor een artillerieofficier). Hij werd daarna leraar aan de Rijks-HBS in Veendam en ging daar ook wonen.

In Veendam bestond onder zijn leiding en die van een medeleraar een kampeerclubje van HBS-ers. Hij vormde deze kampeerclub om tot de Veendammer Padvindersgroep. In Wildervank was uit een fietsclubje onder leiding van Dirk de Leve, ook een padvindersclub ontstaan: padvindersvereniging Wildervank. In het voorjaar van 1928 worden beide padvindersgroepen samengevoegd onder de naam Prometheus in Veendam.



In december 1933 sloot de groep zich aan bij De Padvindersvereniging Nederland (PVN). De groep neemt in 1937 deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang. Vanaf de oprichting van PVN was Pieter vicevoorzitter van de organisatie.

Hij verhuisde in 1936 naar Oud-Beijerland waar hij wiskundeleraar werd. Hij besloot ook hier een padvindersgroep op te richten en startte in Klaaswaal met de groep De Snelvoeters.

Voor de oorlog werd hij ook Districtscommissaris voor Rotterdam, Den Haag, Rijswijk binnen de PVN.

NAAM (bloklett.) C E V A A L
Voorn.: Pieter Marinus
Geb. 6-8-'96 te Tiel
Beroep: Leraar
Woonplaats: Oud-Beyerland
Nader adres: Steenstraat 2
Nationaliteit: Ned.
Arr.no 573. Zie ook: A.1060/1940
In bewaring voor: Sich.pol.
Ingesloten op: 2 April 1941
Vertrokken op: 7 April 1941
naar: vry
Reden v. aanhouding:
Padvinderleider
Bijzonderheden:

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Onder hen was ook Pieter Cevaal, als bestuurslid van de PVN. Hij werd ingesloten in Oud-Beijerland. Op 7 april 1941 werd hij weer uit hechtenis ontslagen.

In 1944 vertrok hij naar Appingedam waar hij als leraar aan de slag ging op de Rijks HBS. Na de oorlog pakte hij zijn scouting-activiteiten weer op. In 1946 werd hij weer leiding en assistent districtscommissaris. Daarnaast wordt hij hoofdleder van het Noordelijk Pinksterkamp. Peter werd ziek en moest daarom besluiten om in 1950 al zijn functies bij Scouting neer te leggen.

Na de oorlog besluit de Snelvoetersgroep uit de Hoekse Waard om hun groep te hernoemen naar Pieter, de P.M. Cevaalgroep. Op 14 januari 1952 was dhr Cevaal aanwezig bij de formele naamsverandering en overhandigde de groep een nieuwe vlag.

Pieter is overleden op 21 december 1958 in Appingedam.

Meer informatie

[Pieter Marinus Cevaal - Scoutpedia.nl](http://PieterMarinusCevaal-Scoutpedia.nl)
(scoutwiki.org)

[Registratie Pieter Marinus Cevaal op 2 april 1941 te Oud-Beijerland, Steenstraat 2 » Open Archieven](#)

[Pieter Marinus CEVAAL \(1896-1958\) » Genealogy Harssema » Genealogie Online Scouting Fivelgroep Delfzijl - Geschiedenis](#)

Een hoogtepunt van deze bijeenkomst was het overhandigen door de heer Cevaal van een groepsvlag, die aan de P. M. Cevaalgroep aangeboden is door de oud-padvinders. De heer De Zeeuw Jr. overhandigde de nieuwe vlag eerst aan de heer Cevaal, die haar op zijn beurt overdroeg aan de troep. De heer Cevaal zeide te hopen, dat de troep de vlag smetteloos zal houden en daarmee de naam van de padvinderij. De vlag heeft een groene achtergrond, waarin een witte „ruit”. In de laatste is een groene Franse leliek aangebracht. Verder staat op de vlag het wapen van Klaaswaal, en in gele letters de naam en herkomst van de groep nl. Klaaswaal-P. M. Cevaalgroep.



[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 34, 22-10-1921 » 22 okt 1921 - Pag. 12 | Delpher](#)

[\(Volksblad\) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 8 juni 1946 | pagina 3 -Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen \(courant.nu\)](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 1, 1934, no. 7, 1934 » 1934-07 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 6, 1939, no 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde » 16 jan 1952 - Art. 20 | Delpher](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Boek Fivelgroep Appingedam 1910-2010

HET NOORDELIJK PINKSTERKAMP

1500 padvinders, voor het merendeel nieuwelingen, afkomstig uit Appingedam, Assen, Delfzijl, Eelde, Groningen, Haren, Hoogezand—Sappemeer, Loppersum, Marum, Noordbroek, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Veenhuizen, Winschoten, Zuidbroek, Zuidlaren, Glimmen en Frederiksoord, zullen deelnemen aan het Noordelijk Pinksterkamp te Anloo. Als terrein voor dit kamp werd gekozen een afgelegen, enigszins golvend bos en heide-terrein. Hoofdleider is de heer P. M. Cevaal. De maaltijden zullen worden verzorgd in plm. 150 veldkeukens.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.