

Petrus Johannes Josephus van den Broek werd geboren op 1 maart 1926 in Eindhoven. Hij was de zoon van Johannes van den Broek (08-07-1887) en Maria van Lierop (1887). Ze woonden aan het begin van de oorlog op Rivierstraat 21 en ze waren parochiaan bij de Heilige Hartkerk in Eindhoven.

Petrus was mogelijk voor de oorlog lid van de katholieke St. Christoffelgroep in Eindhoven. De groep was verbonden aan de St. Jorisparochie. Kapelaan Simkes was de aalmoezenier en G. van Kraaij was hopman. Op 2 april 1941 werd Scouting door de bezetter verboden. De verkenners gingen verder onder de Katholieke Jeugd Centrale en vormden de Andre de Thaye groep. In plaats van de Scoutingnamen van hopman, vaandrig, patrouilleleider en patrouille werden termen gebruikt zoals Baljuw, Schout, Vendel Voorman en Vendel. Ze kwamen samen in het voormalige troeplokaal van de St. Christoffelgroep op de hoek van de Stuiverstraat en Geldropseweg. Hij was ingedeeld bij het Gele Vendel. Herman Bossewinkel was hier Vendel Voorman en Fried Rosier was zijn assistent.

Op 19 september 1944 was het in Eindhoven feest. De dag ervoor was de stad bevrijd en de inwoners stonden langs de straten om hun bevrijders in te halen. 's Avonds verschenen er vliegtuigen van de Duitse Luftwaffe boven de stad. Zij bombardeerden Eindhoven. Het ging hen om de doorgangsroutes van het Britse legerkorps. In twee golven volgde een aanval en overall in de stad ontploften munitie- en brandstoftrucks van de bevrijders en vlogen huizen in brand. Petrus kwam samen met zijn ouders om bij dit bombardement. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven en 800 raakten gewond. Bijna 400 woningen raakten beschadigd en honderden winkels en cafés lagen in puin.

Hij werd samen met zijn ouders begraven op het Catharina kerkhof in Eindhoven. Het graf is geruimd. Aan de Rechtestraat in Eindhoven herinnert een plaquette aan het bombardement.



TER VROME NAGEDACHTENIS
aan de parochianen van de H. Hartkerk
te Eindhoven
gevallen als slachtoffers van het lucht-
bombardement op 19 September 1944.
† † †

CATHARINA BRINKMAN,	geb. 23-7-1922.
JOHANNES VAN DEN BROEK,	geb. 8-7-87.
MARIA van den BROEK-van LIEROP,	geb. 6-1-87.
PETRUS VAN DEN BROEK,	geb. 1-3-26.
HELENA CREMERS,	geb. 23-2-24.
JOHANNA VAN DRUNEN-DROMERS,	geb. 9-8-95.
JOHANNA VAN DRUNEN,	geb. 3-1-28.
GERDINA KANTELBERG-PASMANS,	geb. 3-6-80.
WALTHERUS MERKELBACH,	geb. 28-12-71.
MARIA MERKELBACH-EIJKENS,	geb. 18-11-75.
JOHANNA VAN DEN NOSTRUM,	geb. 10-8-36.
WILHELMINA PAAIJMANS VAN DE VEN,	geb. 21-5-94.
CORNELIA VAN RULO-JANSEN,	geb. 2-2-71.
WILHELMINA RIJKEN-FOOIJ,	geb. 15-11-73.
JOHANNA RIJKEN-VERSPAANDONK,	geb. 19-2-05.
JOSEPHUS RIJKEN,	geb. 25-3-41.
WILHELMUS VUIGTS,	geb. 13-2-01.

God, op een dag van uitbundige en rechtmatige blijdschap hebt zij hen uit ons midden weggenomen. Voor ons verkeerde de vreugde in rouw, -moge voor hen de droefheid van dit tranendal veranderd worden in de ongestoorde vreugde des hemels.

H. Hart van Jesus, sterk de nabestaanden met Uw goddelijken troost. Geef ons allen die dezen doodsnoed deelden de kracht U trouw te dienen, gelijk wij U dat toen beloofd hebben.

K 852



Meer informatie

[Petrus Johannes Josephus van den Broek \(Eindhoven, 1 maart 1926 - Eindhoven, 19 september 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Petrus Johannes Josephus van den Broek | Stichting 18 September Eindhoven in beeld - Foto detail](#)

[19 september 1944 Duits bombardement | Stichting 18 September](#)

[Eindhoven in beeld - Foto detail](#)

[Padvinderij tot 1945 - De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven](#)

[Eindhoven in beeld - Foto detail](#)

[Eindhoven in beeld - Foto detail](#)

[Eindhoven in beeld - Biesterweg - Foto detail](#)

[Bombardement op Eindhoven \(1944\) - Wikipedia](#)

[Oorlogsverhalen opgetekend in zorgboerderij de hagelaar](#)

Informatie Leo Koenen, februari 2025

[Eindhoven, monument aan de Rechtestraat - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.