



Paulus (Paul) Nicolaas Maria Thole is geboren op 2 maart 1921 in Bussum. Hij was de zoon van Egbertus Ludovicus Maria Thole en Gertrude Louisa Backes. Zijn moeder overlijdt in februari 1939. Hij heeft een oudere broer, Karel (1914).

Paul werd op 25 mei 1937 geïnstalleerd als verkenner bij de Mgr. Hamergroep in Bussum. Deze katholieke groep werd in 1933 in de O.L. Vrouweparochie opgericht. Zij kregen de beschikking over de zolder van de Aloysiuschool aan de Vossiuslaan. Paul werd al snel assistent patrouilleleider van de Houtduivenpatrouille. Later werd hij patrouilleleider bij de Kieviten. Als verkenner haalde hij de insignes zwemmer, EHBO en kok, terwijl hij als één van de weinigen in de groep ook het 1ste klas insigne behaalde. Hij werd APL van de Eekhoorns (senior patrouille).

Na de verkenners werd hij lid van de Mgr. Hamerstam en in 1939 was hij daar assistent ploegleider. Hij werd ook als scoutsleider (vaandrig) van de troep geïnstalleerd.



Paul werd op 25 Mei '37 geïnstalleerd en werd spoedig a. p. l. van de Houtduiven. Paul was a. p. l. bij de Kieviten. Hij behaalde de insignes zwemmer, E. H. B. O. en kok, terwijl hij een van de weinige is die het 1ste klas insigne behaalde. Hij was a. p. l. van de eekhoorns (de seniorpatr.). Van de stam is hij de a. p. l. Hij werd tot vaandrig van de troep geïnstalleerd.

Paul wordt op 20 januari 1940 opgeroepen voor het leger. In de oorlog wordt hij op 9 februari 1943 gearresteerd. Samen met hem worden meerdere bekende Bussumers opgepakt. Niemand weet de reden. Via Utrecht komt hij terecht in kamp Vught waar veel meer arrestanten (1800), met name uit Utrecht, Noord- en Zuid-Holland samengebracht worden. Na een verblijf van drie maanden in het kamp Vught wordt hij met de 200 overgebleven gevangenen tewerk gesteld in Straatsburg en Mannheim. Hij werkt onder andere in de landbouw, in een granaten- en kunstleerfabriek en als bankwerker. Hij mocht wel reizen en bezocht steden als Wiesbaden, Mainz, Karlsruhe, Darmstad, Frankfurt am Main.

Op 30 maart 1945 wordt hij door Amerikanen bevrijd na 30 dagen in een aardappelkelder (zonder aardappels) te hebben gezeten. Via Frankrijk en België kwamen ze in Maastricht aan. Na een korte opvang in kamp Amersfoort kwam Paul op zaterdag 2 juni 1945 weer thuis. Na de oorlog schrijft hij een verslag over zijn verblijf in Duitsland. In het logboek van de groep is na de oorlog dit verslag opgenomen.



De Mgr. Hamergroep werd rond 1968 opgeheven.

### Meer informatie

[Overlijden Egbertus Ludovicus Maria Thole op 29 oktober 1956 te Bussum » Open Archieven](#)

[Overlijden Gertrude Louise Backes & Egbertus Ludovicus Maria Thole op 26 februari 1939 te Bussum » Open Archieven](#)

[NL-HlmNHA\\_23\\_478\\_000332.jpg \(6658x4289\) \(windows.net\)](#)

Museum Bulletin Baarn 2021-01

[Inschrijving Paulus Nicolaas Maria Thole in 1941 te Bussum, provincie Noord-Holland \(Nederland\) » Open Archieven](#)

[Hoofdmenu \(historischekringbussum.nl\)](#)

Logboek Mgr Hamergroep Bussum (318) Scoutingmuseum Baarn

Boekje met stammen van de verkenners uit Amersfoort, Baarn, Bussum, Ede, Hilversum,

Laren, Soest en Zeist met namen en adressen van de leiding, z.d.. [927 Verbeek, C.P. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\) - NIOD](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.