

Nicolaas (Niek) Petrus Slijderink is geboren op 29 april 1923 in Alkmaar. Hij was de zoon van Petrus Nicolaas Slijderink en Eva Laan.

Hij was actief bij een katholieke Scoutinggroep in Alkmaar en nam deel aan de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang.

Tijdens de oorlog werd hij als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Kreis Bernburg in Duitsland. Hij zat daar tussen 2 oktober en 17 november 1942 en ging daarna naar Aschersleben in Saksen-Anhalt.

Na de oorlog ging hij op Texel werken bij firma Zegel als etaleur en verkoper van herenkleding. Hij trouwde en kreeg 3 kinderen.

Niek werd actief bij de katholieke St. Jeroengroep op het eiland. De groep werd op initiatief van Frans Gerritsma opgericht in oktober 1945. Frans werd hopman van de senior-verkenners en groepsleider. Niek werd in 1957 groepsleider en hopman. In 1965 ontving hij de Gouden Jacobsstaf. In 1975 fuseerde de groep met de meisjesgroep De Zwalkers en gingen samen verder als Scouting Texel.

Bij zijn afscheid in 1991 werd Niek erelid en het pleintje voor het clubhuis werd omgedoopt tot Slij-plein. Zijn zoon Nick jr. nam zijn rol over. Niek was jarenlang actief bij het nationale Scoutingmuseum in Baarn.

Hij overleed op 4 december 2019 op de Utrechtse Heuvelrug.



Meer informatie

Boek 'Een goed pad, Vijftig jaar Jeroengroep – Scouting Texel' door Carlo Bakker 1996.

[Registratie Nikolaas Slijderink te Kreis Bernburg » Open Archieven](#)
[Nicolaas Petrus Slijderink \(Alkmaar, 29 april 1923 - Utrechtse Heuvelrug, 4 december 2019\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Texelsche Courant | 11 juni 1991 | pagina 9 - Kranten Regionaal Archief Alkmaar](#)
[St. Jeroengroep \(Texel\) - Scoutpedia.nl](#)
[Scouting Texel](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.