



Nicolaas Verhagen wordt geboren op 12 juli 1907 te Rotterdam als zoon van Adrianus Verhagen (1870-) loswerkmans, molenaar en Joanna Adriana Verbogt (1873-1926). Het gezin woont aan de Kralingseweg 6, Kortekade 49 en verschillende woningen aan de Honingerdijk (laatstelijk 154) in de Rotterdamse wijk Kralingen.

Op 23 april 1918 werd groep 10 de Kralingsche Troep opgericht in Rotterdam. De groep droeg een oranje das. De stam heette de Satrapen. De groep had in 1935 haar troeplokaal "Cappadocie" aan de Kralingse weg. Nicolaas wordt lid van de Kralingsche Troep 10. Op 30 oktober van 1921 wordt daar een tweede vendel (Vendel B) der verkenners voor minder goeie Kralingse jongens opgericht. In maart 1923 wordt deze als apart vendel weer opgeheven. Vendel B stond onder leiding van Cor Jaquet, H.G. van Hengel en M.J. Mees. Nicolaas en zijn jongere broer Jan worden lid van deze Kieviten-patrouille.

Op 24 januari 1930 verlaat Nicolaas het ouderlijk huis om op 24 februari 1932 te trouwen met Aafje Gorter (19-2-1913). Het echtpaar blijft in Rotterdam wonen en krijgen uiteindelijk 4 kinderen. Sinds 3 november 1940 woont Nicolaas aan de Veerhaven 17 in Rotterdam. Nicolaas is pakhuisknecht, opperman.

Op last van de Nederlandse regering in Londen vond in 17 september 1944 de grote spoorwegstaking plaats. De bevrijding was aanstaande en de geallieerden voerden een grote luchtlandingsoperatie uit bij Arnhem. Het zuiden van Nederland, beneden de grote rivieren, werd inderdaad bevrijd. De Duitse bezettingsmacht blokkeerde daarop alle voedseltransporten naar het westen van Nederland. De blokkade duurde zes weken en veroorzaakte in West-Nederland een hongerramp van catastrofale omvang.

Nicolaas komt op 21 september 1944 te Baarn te overlijden en laat een vrouw en 3 kinderen na.

Meer informatie

[Overlijden Nicolaas Verhagen, 21-09-1944 \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen](#)
[Geschiedenis | Kralingsche Troep Groep 10](#)
[Geschiedenis van de "Kralingsche Troep" \(demo-creations.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.