

Marinus Boudewijn Sakkers is geboren op 7 maart 1920 in Utrecht. Hij was de zoon van Pieter Sakkers (1880-1923) en Berendina van den Berg (1887-1980). Hij kwam uit een gezin met zes kinderen. Zijn vader overleed toen hij drie was. Pieter (1918) was één van zijn broers.

In december 1940 kreeg hij samen met zijn broer Pieter zijn erkenning als welpenleiding bij groep 1 De Zwaluwegroep in Delft. Anton Kuijsten werd toen hopman.

Marinus werd op 15 augustus 1944 gearresteerd in Rotterdam, volgens zijn arrestatiekaart wegens diefstal. Hij zat gevangen in een cel op het politiebureau Haagse Veer.

In de ochtend van 24 oktober 1944 werden meerdere leden van de verzetsgroep Knokploeg Rotterdam gearresteerd en opgesloten in het politiebureau Haagsche Veer. Dat gebeurde na een schietpartij met de inlichtingendienst van de SS, waar aan beide kanten doden vielen. Eerder die week waren leden van verzetsgroep Franciscusbrigade (Chris Roemer en Piet Sijpesteyn) ook al vastgezet. De verzetsstrijders waren bang dat de gevangenen zwaar verhoord zouden worden of werden doodgeschoten. Besloten werd om een bevrijdingsactie op te zetten. Op 24 oktober 1944 belden verzetsstrijders naar het Rotterdamse hoofdpolitiebureau om mede te delen dat de SS een controle wil uitvoeren. Onder leiding van Sam Esmeijer overrompelden vier als SS'ers verklede verzetsstrijders de bewakers en agenten. 16 anderen sluiten daarna aan en samen openen ze de cellen. Ze bevrijden 46 gevangenen, waarvan 35 politieke gevangenen. Marinus was één



NAAM (bloklett.): SAKKERS
 Voorn.: Marinus Boudewijn
 Geb.: 7-3-1920 te Utrecht
 Nationaliteit: Ned.
 Beroep: Konink
 Woonplaats: Boschdijk Delft
 Hede. adres: Delfgammeldijk 5
 Adv. No.: 3745 zie ook:
 In bewaring voor: E.G.
 Ingesloten op: 1-9-1944
 Vertrokken op: ontvoerd 24/10/44
 Naar: _____
 Reden van aanhouding: diefstal
 Bijzonderheden: overleden per 15/10
ingelaten door Justitie
 Aanschrijfadres: a.b.
 Geschreven per: 4/

van niet-politieke gevangenen. Onder de verzetsstrijders zaten verschillende scouts. De bevrijdingsactie kwam de verzetsstrijders duur te staan. Voor de schuilkelder op het Gedempte Doelwater bij het hoofdbureau van politie worden door de Grüne Polizei diezelfde avond vier arrestanten gefusilleerd. Hun lijken moeten blijven liggen tot de volgende dag 17.00 uur.



Wat Marinus hierna deed is niet bekend.

Hij overleed in 1969 en werd bij zijn ouders op begraafplaats Jaffa in Delft begraven.

Meer informatie

[Geboorte Marinus Boudewijn Sakkers op 7 maart 1920 te Utrecht » Open Archieven](#)
[Registratie Pieter Sakkers & Berendina van den Berg & Neeltje Jacoba Sakkers & Berend Marinus Sakkers & Pieter Sakkers & Marinus Boudewijn Sakkers & Boudewijn Sakkers & Jacoba Berendina Sakkers & Berend van den Berg \(uit de periode 1908-1939\) te Delft » Open Archieven](#)

[Marinus Boudewijn Sakkers \(Utrecht, 7 maart 1920 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Zoek in alles | Marinus Boudewijn Sakkers, Gearresteerd op: 15-08-1944 \(Stadsarchief Rotterdam\)](#)

[Zoek in alles | Marinus Boudewijn Sakkers, Gearresteerd op: 01-09-1944 \(Stadsarchief Rotterdam\)](#)

[www.joodserfgoedrotterdam.nl](#)

[Delft - Begraafplaats Jaffa - Marinus-Boudewijn-Sakkers-1920](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 11, 1940 » 1940-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Verkleed als SS'ers bevrijdde het verzet bijna 50 gevangenen uit het politiebureau - Rijnmond](#)

[KP Rotterdam-Zuid - Hantje de Jong](#)

[Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Knokploeg Rotterdam Zuid](#)

[Monument Executies 24-10-1944 Doelwater - Rotterdam - TracesOfWar.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.