

Lodewijk Sophie Joseph Marie Meijlink is geboren op 2 april 1923 in Nijmegen. Hij was de zoon van Frans Cornelis Joseph Marie Meijlink en Paula Louisa Hubertina Maria Geuljans. Hij had een broertje Frans (1926).

Hij was scout bij de St Johannes Berchmanstroep, onderdeel van de Petrus Canisiusgroep in Nijmegen. Deze groep was verbonden aan het Petrus Canisiuscollege. Hij werd geïnstalleerd in juni 1937 en werd patrouilleleider bij de Zwaluwenpatrouille. Zijn broertje zal bij de Houtduiven. In augustus 1940 werd Lodewijk voortrekker. Gerard Jansen op de Haar was scoutsleiding bij de groep. De troep was vernoemd naar de Zuid-Nederlandse jezuïet en rooms-katholieke heilige Johannes Berchmans. Ze zat in het NEBO klooster op een heuvel tegenover Heilig Landstichting. De groep had ook een blokhut in Berg en Dal.

Hij kwam terecht in Kamp Amersfoort en kreeg nummer 3036. Op 10 februari 1944 ging hij op transport naar Saarbrücken en werd daar tewerkgesteld.



Lodewijk trouwde op 16 november 1953 in Deventer met Paula Aleijda Elize Bertels en ze kregen vijf kinderen.

Hij is overleden op 14 april 1982 in Roosendaal.

Meer informatie

[Studiezaal Nijmegen - 579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2024](#)

[Lodewijk Sophie Joseph Marie Meijlink \(1923-1982\) » Stamboom Driessen » Genealogie Online](#)

[Mr. Frans Maria Leopold Joseph "Frans" Meijlink \(1926-1986\) » Stamboom Gerits-Meijers en Weijers-Collong en Meijs » Genealogie Online](#)

[Lodewijk S. J. M. Meijlink \(locatie onbekend, 2 april 1923 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.