

Jacobus (Koos) Petrus Albertus Koks is op 23 december 1909 geboren in Rotterdam. Hij was de zoon van Johannes Antonius Petrus Koks en Josina Hendrika Maria Hentzen.

De Rooms Katholieke Padvinderverseniging, afdeling Rotterdam was verbonden aan de parochiekerk van de Heilige Laurentius. Deze groep werd al in 1917 opgericht en werd later de St. Laurentiusgroep genoemd. Koos was lid van deze groep. In 1932 werd de St. Paulusgroep opgericht, verbonden aan de parochie van de Heilige Familiekerk aan de Voorbrugstraat. Van april 1932 tot januari 1934 was Koos scoutsleiding bij deze groep. Hij werd in december Baas bij de stam van de groep en stopte daar in mei 1935. Hij trouwde in 1937 met Cornelia Elisabeth Johanna Janssen (1910-2009).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde hij met zijn vrouw en drie kinderen (4 jaar, 2 jaar en 11 maanden) in de Rotterdamse wijk Agniesebuurt, op het adres Vijverhofstraat 115b. Bij de razzia van 10 en 11 november 1944 werd Koos opgepakt. Hij is dan 34 jaar en directeur van het Vendu Notarishuis. De razzia van Rotterdam is de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden. Bij deze razzia zijn ongeveer 52.000 van de 70.000 mannen tussen 17 en 40 jaar uit Rotterdam en Schiedam weggevoerd. Langs welke route hij is weggevoerd is niet bekend. In november 1944 verblijft hij in de Van Heutszkazerne in Kampen. Net wanneer het middageten wordt bezorgd, moeten de mannen de kazerne verlaten om in een trein te worden gestouwd. Wat volgt is een reis vol verschrikkingen: dagen en nachten lang opgesloten in treincoupés, zonder eten en drinken en aangevallen door Engelse jagers. Wanneer de mannen na 100 uur 's nachts in Bocholt de trein mogen verlaten zijn zij geradbraakt, doodmoe en hebben dikke voeten of benen. In die conditie moeten zij, opgejaagd door schreeuwende en schietende Duitsers, in het stikdonker in het gelid marcheren naar hun onderkomens in Suderwick. Daar doen een verbouwde boerenschuur en een café dienst als de Lagers Terstegge en Stolte. Koos verblijft in Terstegge. De werkzaamheden bestaan uit het graven van schansen. Wanneer een Lagerführer moet worden gekozen stelt Koos zich beschikbaar en hij wordt ook gekozen. Jo Rolandus noemt Koos een heel goede en zeer integere leider. Begin februari 1945 worden alle mannen uit de lagers weggevoerd richting Keulen, om daar verdedigingschansen op te werpen. Koos besluit mee te gaan met "zijn mannen", ofschoon voor hem een onderduikadres beschikbaar is. In mei/juni 1945 bereikt Koos veilig Rotterdam.

Na de oorlog worden nog vier kinderen geboren en woont het gezin in Hillegersberg-Noord. Hij ontving tijdens een reünie van de St. Laurentiusgroep op 12 oktober 1957 de Gouden Jacobsstaf voor zijn inzet voor de verkennerij in Nederland. Koos Koks was net als Jacobus van Schijndel in Rotterdam districtscommissaris. Van Schijndel ontving op dat moment de Zilveren Jacobsstaf.

Hij overlijdt op 2 mei 1981 in Rotterdam en wordt 71 jaar oud. Hij wordt begraven op het Kerkhof St Severinuskerk in Hapert.



## Meer informatie

[Geboorte Jacobus Petrus Albertus Koks op 23 december 1909 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Huwelijk Jacobus Petrus Albertus Koks & Johannes Antonius Petrus Koks & Josina Hendrika Maria Hentzen & Cornelia Elisabeth Johanna Janssen & Rutgerus Hendrikus Johannes Janssen & Martina Johanna Petronella Hendriks op 1 september 1937 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Jacobus Petrus Albertus Koks \(Rotterdam, 23 december 1909 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[De Maasbode » 14 okt 1957 - Art. 29 | Delpher](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[Zilveren en Gouden Jacobsstaf - Scoutpedia.nl](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 4, 1932 » 1932-04 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 1, 1934 » 1934-01 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 11, 1934 » 1934-12 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 5, 1935 » 1935-05 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Razzia van Rotterdam - Wikipedia](#)

[Hapert - Kerkhof St Severinuskerk - - graf 1055581](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Minibiografisch woordenboek van razzia slachtoffers](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.