



Nicolaas (Klaas) Petrus Dekker is geboren op 19 februari 1923 in Den Haag. Hij was de zoon van Nicolaas Cornelis Johannes Dekker en Antoinette Helena van Deun. Het gezin was katholiek en er waren acht kinderen.

In februari 1937 werd hij in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland welkom geheten bij groep 31 in Den Haag.

Hij was elektricien van beroep. In maart 1942 werd hij door de PTT uitgezonden naar Duitsland. Mogelijk dat dit gebeurde in het kader van de Arbeitseinsatz.

Hij is overleden op 3 mei 1945 in Berlijn, Duitsland.

## Meer informatie

[Nicolaas Petrus Dekker | Oorlogsgravenstichting](#)

De Verkenner, februari 1937

[Akte - Haags Gemeentearchief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Nicolaas Petrus Dekker \(Den Haag, 19 februari 1923 - Berlijn \(Duitsland\), 3 mei 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.