

Karel Gerardus Hermanus Brummer is geboren op 20 september 1920 in Almelo. Hij was de zoon van Johannes Gerhardus Bernardus Brummer (1887–1951) en Maria Euphemia Niers (1890–1963) Zijn ouders trouwden op 16 april 1918 in Losser. Ze kregen vier kinderen.

Hij was in 1935 verkenner bij de Mgr. Nolensgroep in Almelo. De groep had drie patrouilles, de Koekoeken, Eekhoorns en Raven. Karel zat bij de Koekoeken. Deze katholieke groep werd in 1932 opgericht door kapelaan Baas van de Gregoriusparochie in Almelo. In 1935 werd begonnen met een welpenhorde. Na de Wereld Jamboree in 1937 volgde een tweede horde en een tweede verkennerstroep met de naam Ludgerusgroep.



De katholieke padvinders in Almelo gaven in de oorlog illegaal het verzetsblad *De Magneet* uit. De titel betekende in onvervalst Twents: 'mag neet', hetgeen betekent: '*het mag niet*'. Vanaf 1 november 1943 tot en met 14 april 1945 verscheen het blad tweemaandelijks in een oplage tussen de 10 en 40 exemplaren. Het werd getypt en ge hectografeerd en de inhoud bestond voornamelijk uit algemene artikelen en mededelingen. Al spoedig werd de bestemming uitgebreid tot de niet-katholieke padvindergroepen. De exemplaren werden als een sneeuwbal verspreid. Of Kees toen nog actief was bij de groep en bij dit blaadje betrokken was, is niet bekend.

Tijdens de oorlog kwam Karel op 11 januari 1944 terecht in kamp Vught. Hij kreeg nummer 8676. Op 22 januari werd hij vrijgelaten.

Hij overleed in 1987.

De Mgr Nolensgroep en de Ludgerusgroep fuseerden na de oorlog tot de St Walfridusgroep. Deze groep ging steeds meer samenwerken met de meisjesgroep Lidwina. Dit leidde in 1964 tot een samenvoeging naar de John F. Kennedygroep.

## Meer informatie

[Karel Gerardus Hermanus Brummer \(Almelo, 20 september 1920 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Maria Euphemia Niers \(1890–1963\)](#)

Boek 100 jaar scouting in Overijssel, samen geschiedenis schrijven 2010

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.