



Joseph (Jos) Cornelis Willem Joustra werd geboren op 31 juli 1928 in Amsterdam. Hij was de zoon van Willem Durk Joustra en Maria Louisa Johanna Oosterbaan. Zijn vader was timmerman. Het gezin had 6 kinderen en ze woonden in 1940 op de Rozenstraat in Amsterdam.

Jos was lid van verschillende Scoutinggroepen in Amsterdam.

Zijn ouders waren tijdens de oorlog lid van de NSB. Als kind had hij geen keus en volgde de keus van zijn ouders, maar heeft hiervoor wel een prijs betaald. Zijn jongste broer werd in 1943 geboren en kreeg de naam Antoon Adolf Leendert. De keuze van zijn ouders heeft geleid tot een aantal zeer complexe en traumatiserende situaties.

Tijdens de oorlog vroeg hij in 1943 een paspoort aan met als reden 'voor vestiging in DL'.

Op zondag 3 september was Brussel bevrijd en op maandag 4 september was Antwerpen op de Duitsers veroverd. De optimistische Nederlanders rekenden dit tempo door: op 5 september zou men in Rotterdam kunnen zijn, op 6 september in Utrecht en Amsterdam, en de rest zou dan snel volgen. Veel Nederlanders maakten zich de volgende dag op om hun bevrijders te begroeten. Vlaggen en oranje vaandels werden tevoorschijn gehaald en bedrijven liepen leeg omdat het personeel de geallieerden op straat wilde opwachten. Onder Duitsers en NSB'ers brak paniek uit; administraties werden haastig vernietigd en velen sloegen op de vlucht. Er werden circa 40 treinen ingezet om NSB-gezinnen te vervoeren. Eén van de treinen, met voornamelijk vrouwen en kinderen aan boord, vertrok om 14.45 uur vanuit Amsterdam richting Duitsland. Jos zat met zijn broers, zus en moeder in deze trein. Bij Diemen kwam de trein tot stilstand en kort daarna werd de trein onder vuur genomen door geallieerde jachtvliegtuigen. Dit leidde tot 30 doden en tientallen gewonden. Jos raakte hierbij gewond en zijn broertjes Wilhelmus Bernardus Maria (1929) en Hans Barend Maria (1936) kwamen om.

Na de oorlog trouwde Jos in 1961 in Amsterdam met Theresia Joanna Maria Schumacher. Ze kregen een dochter.

Hij werd actief bij Scouting, onder andere als schipper bij de katholieke Admiralengroep in Uithoorn. Scouting heeft veel betekend voor hem. Hij ontving in 1991 het Gouden Waarderingsteken van Scouting Nederland en in 2002 de Gouden legpenning van het Scoutinggewest Amsterdam.

Jos overleed op 18 maart 2003 in Amsterdam.



Meer informatie

Informatie Admiralengroep Uithoorn

Informatie dochter, oktober 2025

[Gezinskaart Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Archiefkaart Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Indexen](#)

[Indexen](#)

[Indexen](#)

[Paspoort aanvraag Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Oorlog voor de Rechter](#)

[Dolle Dinsdag - Wikipedia](#)

[het bevrijdingsjaar | Ruim dertig doden bij beschieting trein met vluchtende NSB'ers | NOS](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.