



Johannes Willem Nijhof is geboren op 13 april 1923 in Boskoop. Hij was de zoon van Arie Nijhof en Arigje Oosterom. Ze waren thuis met vijf zonen. Ze verhuisden na 1926 naar Wassenaar en verhuisden in 1930 naar Voorburg. Twee jaar later verhuisden ze naar Den Haag.

Hij werd in juni 1936 verkenner bij Groep 8 MacDonald (NCVP) in Den Haag. In juli werd hij welkom geheten in *De verkenner*, officieel orgaan voor de *Padvinders Beweging in Nederland*.

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in Kamp Vught.

Meer informatie

[Johannes W. Nijhof \(locatie onbekend, 13 april 1923 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Registratie Arie Nijhof & Arigje Oosterom & Jan Dirk Nijhof & Johannes Willem Nijhof & Gerardus Leendert Nijhof & Willem Arie Nijhof & Arie Pieter Nijhof in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Death Johannes Willem Nijhof on June 20, 1922 in Boskoop \(Netherlands\) » Open Archives Search for documents in the Arolsen Archives](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de *Padvinders Beweging in Nederland* juli 1936

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.