

Johannes Daniël Koster is geboren op 21 januari 1905 in Gorinchem. Hij was de zoon van Johannes Daniël koster (1860-1930) en Derksje Wilhelmina Janske Verstegen (1875-1930). Zijn ouders trouwden in 1903.

Johannes ging rechten studeren en trouwde met Atje Margarethe Christine van den Bovenkamp (1908-1987).

Tussen 1933 en 1937 was hij burgemeester van Kortegene in Zeeland. In augustus 1936 nam hij het secretariaat van het district Zeeland op zich. Een jaar later werd hij assistent districtscommissaris voor OPV van district Zeeland.

Tussen 1937 en 1943 was hij burgemeester van de gemeente Heerde. Op 30 april 1943 ontstond er in de gemeente Heerde een massale arbeiders staking, als gevolg van de oproep aan alle ex-militairen om zich te melden. Deze staking was aanleiding tot ontslag van burgemeester Koster en de disciplinaire straf voor opperwachtmeester van de Marechaussee Heeselink. In januari 1944 werd de Apeldoornse NSB-er S.J.J. Koning als burgemeester geïnstalleerd. In de tussentijd was gemeentesecretaris Rakhorst waarnemend burgemeester. Volgens Ds. Buenk was deze staking aanleiding tot medewerking aan het verzet in bredere kring.

Hij overleed op 27 februari 1985 in Ede. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Deil.

## Meer informatie

[Johannes Daniël Koster \(1905 - 1985\) - Genealogy](#)

[Veessen - Gemeente Heerde - Veessen](#)

[Lijst van burgemeesters van Kortgene - Wikipedia](#)

[Lijst van burgemeesters van Heerde - Wikipedia](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 8, 1936 » 1936-09 - Pag. 13 |](#)

[Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 11, 1936 » 1936-12 - Pag. 22 |](#)

[Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 5, 1937 » 1937-05 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Deil - Algemene begraafplaats - - graf 51034](#)

[De Bommelerwaardse Boom \(genealogy\) - Geneanet](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.