

Johannes Josephus Jacobus Klinkenbijn is geboren op 16 juni 1922 in Tiel. Hij was de zoon van Wouter Klinkenbijn en Bertha Gooij. Hij had twee zusjes Bertha (1921) en Ada (1930) en twee broertjes Willy (1920) en Jean (1928).

De katholieke Sint Maartengroep werd op 22 april 1936 geïnstalleerd en had een horde en een troep. Er werd begonnen met 12 aspirant verkenners. Johannes werd assistent patrouilleleider van de Vleermuizenpatrouille. Zijn broertje Willy was zijn patrouilleleider.



Johannes is, waarschijnlijk in Amsterdam, aangehouden op 28 augustus 1944 wegens 'Arbeitsverweigerung'. Hij werd tussen 5 en 26 september 1944 gevangen gehouden in Kamp Amersfoort. Hij kreeg kampnummer 6807. Daarna ging hij naar Zwolle.

Hij trouwde met Jacoba (Coby) Grada Maria Schutten (1920-2013).

Meer informatie

[Geboorte Johannes Josephus Jacobus Klinkenbijn op 16 juni 1922 te Tiel » Open Archieven](#)
[Johannes Josephus Jacobus Klinkenbijn \(Tiel, 16 juni 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Geboorte Johannes Josephus Jacobus Klinkenbijn op 16 juni 1922 te Tiel » Open Archieven](#)
[Overlijden N.N. Klinkenbijn op 17 september 1962 te Eindhoven » Open Archieven](#)

Verslagen van de verkennersactiviteiten, 22 april 1936 - 8 juli 1936 [0507 Archief van de Scouting te Tiel, voorheen de Padvinderij, 1936... \(Regionaal Archief Rivierenland\)](#)

Archief Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.