

Johan Dormaar is geboren op 5 mei 1883 in Semarang, NOI. Hij was een zoon van Johan Frederik Dormaar, officier bij het Nederlandsch Indisch Leger en Eleonor Guthrie.

In september 1898 ging hij naar "Instituut Veluwe" in Apeldoorn. In september 1899 ging hij naar de Cadettenschool voor dienst in Nederlandsch Indië. Op 22 november 1904 trouwde hij in Nijmegen met Maria Elizabeth Leopoldina (Betsy) Enderle. Zij gingen wonen in Batavia. Betsy overleed op 23 augustus 1927 in Bandoeng. Op 7 december 1928 trouwde hij in Weltevreden, Batavia met Johanna Broekhuis. Met beide echtgenotes kreeg hij kinderen.

In Nederlands Indië was hij Kolonel bij het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL). Hij was actief binnen Scouting en werd voorzitter van de padvindersbond in Nederlands Indië. Hij was in september 1934 aanwezig bij de uitreiking van de Woodbadge aan hopman Swart door hoofdcommissaris Ranneft. De uitreiking vond plaats op het grasveld voor het nieuwe gebouw van de bond in Batavia.



Na zijn pensioen vertrok hij in januari 1935 naar Nederland. Hij volgde op Gilwell Ada's Hoeve de cursus voor Verkenners en voortrekkers.

In 1937 was hij groepsleider en oubaas van de Voortrekkersgroep in Amersfoort. Hij schreef regelmatig stukken in "De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinders. In december 1938 volgde hij commissaris Blussé op als districtscommissaris van het district Amersfoort. Hij woonde op de Stephansonstraat in Amersfoort. Hij was ook op andere manieren maatschappelijk actief en in 1937 werd in Amersfoort onder zijn voorzitterschap een comité gevormd van de Vereeniging voor Nationale Veiligheid.

De Heer Blussé laat de Beweging niet in de steek en zijn district blijft niet onverzorgd achter. Hij heeft een goede staf van werkers om zich heen weten te verzamelen en zijn bemiddeling verleend om de Heer Dormaar, generaal-majoor b.d. van het Kon. Ned. Indische Leger, aan te zoeken voor het commissariaat voor Amersfoort. Voor den Heer Blussé moet het een grote voldoening zijn, dat de generaal Dormaar, die een oudgediende is uit de Indische padvindersbeweging en j.l. zomer nog op het Buitencentrum de cursus voor Verkenners en Voortrekkers heeft gevolgd, het districtswerk in het district Amersfoort wil voortzetten.

Tijdens de mobilisatie moest hij tijdelijk zijn functie als districtscommissaris neerleggen. Hij werd als Reserve Kolonel Dormaar toegevoegd hoofdofficier bij Brigade G in Culemborg.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Onder hen waren ook de commissarissen van district Amersfoort. Johan



werd gevangen gezet in het Huis van Bewaring aan de Gansstraat in Utrecht. Op 19 april 1941 werd hij weer uit hechtenis ontslagen.

Eind 1947 legde hij zijn functie als districtscommissaris neer. In 1947 verscheen het door hem geschreven boekje Kaart en Kompas bij de ScoutShop. In 1954 ontving hij een Zilveren Jacobsstaf voor zijn inzet voor Scouting.

Johan overleed op 16 januari 1972 in Bilthoven.

Meer informatie

[Johan Dormaar - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://JohanDormaar-Scoutpedia.nl)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Johan Dormaar \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 24 aug 1927 - Art. 74 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 07 dec 1928 - Art. 115 | Delpher](#)

[De locomotief » 12 sep 1934 - Art. 237 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 21 dec 1934 - Art. 27 | Delpher](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 19 jan 1935 - Art. 69 | Delpher](#)

[De avondpost » 24 maa 1937 - Art. 54 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 10, 1937 » 1937-11 - Pag. 43 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche](#)

[Padvindersbeweging, jrg 7, 1939, no. 83, 1939 » 1939-07 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 1, 1939 » 1939-01 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Dispositief en kaderlijst mei 1940 \[Maafront - Mei 1940\] \(maaslinie-mei1940.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 8, 1939 » 1939-09 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 30, 1947-1948, no. 2, 1947 » 1947-11 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 29, 1946-1947, no. 9, 1947 » 1947-06 - Pag. 22 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.