



Johannes (Jo) Willem Schimmel is geboren op 15 juli 1925 in Apeldoorn. Hij was de zoon van Johannes Schimmel en Wilhelmina Johanna Scherrenberg.

Op 11 juni 1931 werd in Apeldoorn Groep 1 Stadhouders Willem III opgericht. In 1932 nam de groep het terrein Kamp Links aan de Valkenberglaan in gebruik. Een jaar later werd clubhuis Het Eksternest geopend en kreeg de groep de naam Stadhouders Willem III. De voortrekkers startten in hetzelfde jaar en kozen later de naam Hortastam. De groep nam in 1937 deel aan de 5^e Wereld Jamboree. Jo was vlak voor en het eerste jaar van de oorlog verkenners bij de groep.

De groep werd, net als alle scoutinggroepen in Nederland, in april 1941 ontbonden. De Duitsers namen het terrein van de groep, Kamp Links, in beslag. De gebouwen werden in gebruik genomen door de Jeugdstorm. Veel van het materiaal kwam de oorlog goed door, dankzij de hulp van verschillende bewoners van de Koningin Hortenselaan in Apeldoorn. De tenten en vlaggen werden tijdens de bezetting bewaard op de zolder van vaandrig Niko van der Laan aan de Tutein Noltheniuslaan.

Tijdens de oorlog kwamen de leiders en leidsters van de groep gewoontegetrouw nog steeds op de verjaardagen bijeen, maar ook op Sint Jorisdag en aan het einde van het jaar. Daarnaast kwamen de voortrekkers ook nog steeds bijeen en hielden zelfs een aantal kampen. Voor de welpen en verkenners waren opkomsten te gevaarlijk.

Jo was tijdens de oorlog nog scholier. Hij werd door de Sicherheitspolizei opgepakt voor AV (Arbeits-verweigerung, het ontduiken van de Arbeitseinsatz) en kwam op 1 december 1944 terecht in kamp Amersfoort. Daar kreeg hij nummer 9258. Op 15 januari 1945 ging hij op transport naar Wenen, Oostenrijk, waar hij tewerkgesteld werd.

Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort

Häftling 9258

Familienname: Schimmel
Vorname: Johannes Willem
geb. am 15.7.25 in Apeldoorn
Beruf: Schüler
Religion: Evangl. Staat: Nederl.
letzter Wohnort: Apeldoorn
Deventerstraat 1a
Adr. d. nächsten Angehörigen: Eltern, wie oben
Sicherheitspolizei Apeldoorn
Grund: A.V.

Schutzhaft angeordnet:
am: durch (Behörde):
Bisherige Parteizugehörigkeit:
Vorstrafen:

eingeliefert: 1.12.44
entlassen: 15/1/1945
überführt:
zurück:

Arb. Eins. Reich

De bevrijding van Apeldoorn vond plaats op 17 april 1945. De schade van de oorlog kon worden opgenomen. Er was veel kapot gegaan op Kamp Links. Van de voortrekkershut was niets meer over. Die heeft de Jeugdstorm laten afbranden in 1943. Het troepluis van de verkenners, het Ekersnest, was bijna geheel afgebroken. Alleen de spanten en een gedeelte van het dak stonden nog overeind. Het welpenhuis was zelfs geheel verdwenen, evenals het draadraster rondom het terrein. Van mei tot en met december 1945 verbleven de Canadese genietroepen op Kamp Links.

Direct na de oorlog werd de groep opnieuw leven ingeblazen. Op zaterdag 21 april 1945 startte de inschrijving van de nieuwe leden voor Groep 1 op het terrein Kamp Links. Er

kwamen ruim 250 jongens op af. Het resultaat was dat er op de eerste opkomst vier welpenhordes, drie verkennerstroepen bestaande uit vier patrouilles en een voortrekkersstam, de Horta Stam, werden gevormd. Bij het appèl ontbraken vijf verkenners die waren omgekomen door oorlogshandelingen van de Duitsers en één verkenner was direct na de bevrijding verongelukt bij een ongeval met een Canadese truck. Door het succes van Scouting ontstonden uit de groep uiteindelijk vijf nieuwe groepen. Jo trouwde op 16 juni 1951 met Mary van der Stel. Hij is overleden op 21 november 2006 in Apeldoorn.

Meer informatie

[Stadhouder Willem III groep - Scoutpedia.nl](#)

[Johannes Willem Schimmel \(Apeldoorn, 15 juli 1925 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Johannes Willem SCHIMMEL \(1925-2006\) » Genealogie Elsevier-Elzevier » Genealogie Online](#)

Vijfenzeventig, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Scoutinggroep Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell, 2006



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.